

Có phái nửu mình là mày taoi nào trên dời ba mày năm thì mình là ngái thuoc phong đó, đúng không?

Đã biết bao nhiêu lần tôi đột ra câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thay con số ghi năm đã bao giờ vào năm tháng ba mươi cát một nghìn tám nănn.



Hình: xe Metro tại vùng Hoa thành Đô n. (Huân Chửu Đặng)

H

Bây giờ có ai mài quen gập tôi, hỏi: Bà ở đâu đón vay? Thì chắc tôi sẽ trả lời rất tự nhiên, tôi ở San Jose, hay khi đang đi du lịch thì sẽ trả lời, tôi ở Mỹ đón. Tôi sẽ không trả lời là tôi ở Việt Nam đón nữa, chả trả ngại gì ta hỏi, bà là người nào? Thì lúc đó tôi chắc chắn nói, tôi là người Việt Nam, đợt cho họ không nhớm vãi người Trung Hoa, Nhật, hay Phi.

Đúng, tôi ở Mỹ trên đất ba mươi năm rồi, tôi là một người Mỹ. Bây giờ thì xem lối con ngõ ở Mỹ của tôi.

Trước tiên một mũi, chân tay tôi chẳng có gì thay đổi cả. Vốn khuôn mặt của trúc ít góc cạnh của người Á Đông và cái mũi to tát khiêm tốn, tóc sẫm màu và đen, khi có tóc bạc thì nhìn thấy ngay, muốn giấu thì phải nhuộm.

Đến với người Á Đông thì tôi đã có ghi là người có nết da tráng, nhưng mũi u tròn này thay đổi ra là mũi u ngà, và đeo nhẫn một ôn Tây, bà Mỹ nào thì nó vẫn cho cái cẩn của cát da vàng rất rõ rệt. Khi tôi nói tiếng Anh thì cách phát âm vẫn có vấn đề, đôi khi nói nhanh quá thì sẽ vấp phải lỗi nói tiếng Anh theo cách dịch tiếng Việt trong đầu. Nhìn thấy bao nhiêu là nói tiếng Anh bị (broken English). Về cách pharc súc, nhà xe, xe cộ bên ngoài, tôi có thể không kém một người Mỹ chính gốc.

Nhưng khi bước vào nhà tôi, từ những bức tranh treo ở phòng khách, bát đũa bày ở bàn ăn, chai n้ำ mắm, hũ dưa cải trong bếp và nhặt là sách, báo tiếng Việt ở khép cửa trong nhà, thì chắc ai cũng sẽ nhận ra ngay đó là một gia đình Việt Nam. Nhưng thử hỏi tôi là người San Jose hay người Hà Nội, người Mỹ hay người Việt? Tôi ở đây này đến ba mươi năm rồi cả mà.

Người Làng Sơn, Thanh Hóa ra Hà Nội ở trên đất ba mươi năm thì từ năm đó mình là người Hà Nội; người ở Hải Phòng, Hải Dương vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 75, 76 từ năm đó mình là người trong Nam.

Tôi ở Mỹ tìm về Việt Nam không ai chịu nhận tôi là người Việt nữa, dù tôi có yêu quê hương đất nước như thế nào, có gắp lối hàng ngày mệt kinh mệt mỏi thì khi thăm viếng, họ han, họ vẫn thỉnh thoảng nói rằng tôi là người Việt Nam, bây giờ chỉ là người Mỹ rồi, chắc cái này không hợp với họ, cái kia họ không ăn đỗ, cái này họ không biết đâu.

Nhưng lúc đó tôi chẳng biết mình phải làm gì để thay đổi. Cái tôi vẫn Việt, hay năm đó đúng rồi tôi là Mỹ? Không, cái hai cùng sai cả. Nhưng khi cần quyền tự do đóng góp vào việc công ích nào ở Việt Nam thì ai ai cũng nhận là tôi là một người Việt Nam chính gốc. Rõ ràng tôi phải có bản phong và tình thương và sự đón nhận, lòng bào护. Tình thương thì không có lúc nào tôi cũng đón nhận trong người này, tôi chung cần ai nhận nha, nhưng bản phong thì cho tôi... nghĩ lối.

Tôi đã đóng góp bốn phần của tôi cho đất nước đó rồi. Một mảnh tình chia tách tôi i trong chiến tranh hòn ba mươi năm vất vả, xương thịt của người tôi yêu nay trong lòng đất, rì lòi phổi đào lên, đất thành tro than, bụi đun mènh mẽ bụi nhà, đã trả bốn phần đó thay tôi rồi. Không đù hay sao?

Bây giờ tôi phổi có bốn phần đóng thuỷ hàng năm ở đất nước tôi đang sống để phổi vẫn chính phổi sáu đòn, xây trống hòc và nuôi những người khép nél mìn thi, nhẽ trống kia đất nước này đã nuôi người Việt, vì giờ y từ cá nhân hiện tại xác định tôi là người Mỹ. Tôi phổi làm bốn phần công dân.

Có những ngày tôi lái xe bộ kề tay xa lì vào một buổi chiều mùa thu; hay một buổi sáng mùa xuân vắng lặng, êm ái, đong trong nhà nhìn ra một hòn, tôi cảm nhận được niềm mình đang hiện diện không phổi là quê mình, không phổi là quê mình.

Chỗng có một lý do gì cả thay, chỗ là những giờ mà đãp vào kính xe, chỗ là một nước hòn gợn gợn sóng. Mưa trên xa lộ Mỹ nhóc nhè đón nhõng cồn mưa tháng Năm ở Thủ Nghè, nhà mình ở Trung Quốc Cáp, nhà anh ở trống rỗng ciné Eden đong trú mưa và i nhau.

Nhóm hòn San Jose trống nhà nhóc đón nõn sông bờn Bách Đằng mòn lòn qua phà sang bên kia Thủ Thiêm chỗ i bờn, hay sóng nõn bờc Mỹ Thuận nhõng lòn qua phà đi thăm hàng tòn Bờc Liêu. Những lúc đó tôi bết chỗ bết gập mình Việt Nam quá, vì những cái bóng Việt Nam thót mòn, thót xa lì chòng lên hình nhõng rõ rệt ngay trống mòn mình. Và kỉ diệu làm sao, nhõng cái bóng đó nó mòn đón nõi mình quên mòn là mình đang ở Mỹ. Chỗ tui tôi là người Việt Nam.

Lại có những lòn ở Việt Nam, tôi bết muối đứt kín cổ hai ống chân, bết đau bết liên miên cổ tuôn lòn. Đi đâu cũng phổi hói đòn, ai nhìn mình cũng biết mình tòi đâu đòn và đang đi lòn. Tí hon bờc tính hoài vòn sai. Nhồiu khi đong chênh vênh trên đòn phổi Sài Gòn, biết đứt nõn này vòn là quê hõng mình, nhõng ngõi đi lòn chung quanh là đong bào mình, nhõng sao không gióng Việt Nam cõa mình, hình nhõ đã có điu gì rết lòn.

Ngôn ngữ Việt thì thay đổi quá nhanh, pha trộn nõa Hán nõa Ta, chép đòn cõa chỗ này vòn cuối chỗ cõa chỗ kia, làm nên một chỗ mòn thót là "òn tõng". Cách phát âm cõa người Hà Nội bây

giờ không giấu cách phát âm cũ của ông bà, cha mẹ tôi ngày trước, và họ nói nhanh quá, tôi nghe không kịp. Cái tiếng nói trầm bổng, thanh lịch, chậm rãi, rõ ràng tiếng chia cắt xa xôi a bấy giờ chỉ còn là cỏ tích.

Ngày mệt lèn nhìn bộu trôi, vẫn bộu trôi xanh biếc của thời trôi, cúi xuống nhìn mệt đột, vẫn mệt đột thân quen, nhưng sao lòng hoang mang quá đột, và thấy đã có mệt khoắng cách nghìn trùng vô hình giờ a mình và quê hương đất Việt. Chắc tôi là người M!

So sánh thời gian tôi sinh ra, sống ở Việt Nam và thời gian tôi bước Việt Nam ra đi, sống ở M, hai con số đó đã gần ngang nhau. Tôi đột nhiên quay về là người tiên lấp nghỉ, là người chôn nhau cất rốn. Trong những bài hát nói về quê hương mến ngợi có mệt, nhưng là chán mệt mệt thôi. Nhưng có người nói: Người nào mình sống ở đó suốt mệt quãng đột dài, có nhưng người thân chung quanh mình, hằng ngày nhớ ân huệ của phản đối cõi mang mình, thì người đó cũng đột ghi là quê hương mình. Nhớ vậy thì tôi có mệt hay hai quê?

Tôi sống ở M thì bộn bè giao nhau thường nói: Cái này người Việt mình không học, học người M họ mệt thích nghi đột với việc này, người Việt mình không quen.

Khi đi dạo bộ i tiếc cuối năm của một công ty lén ở M, toàn là những người M sang trọng thì thấy rõ ràng mình là người Việt đi lạc, dù mình có sang trọng, lịch sự như họ. Hóa ra ở M hay ở Việt Nam mình đột lạc chia cõi.

Tôi nhớ mệt năm trước có lần trò chuyện với một cô gái mệt ngoài 80 tuổi còn minh mẫn, cô theo đón Phật. Trong nam cô a cô và con dâu cô từ nhiên rẽ nhau theo đón Công giáo. Gặp tôi, cô hỏi: Không biết anh Bình nhà tôi khi chết thì đi đâu? Phật giáo anh ấy, vì anh ấy bộ đi, Chúa chỉ cho anh ấy vào, vì anh ấy mệt quá! Năm nay cô ngoài 90 tuổi rồi và không may, cô bị Alzheimer. Vậy là cô không còn minh mẫn để lo con mình không có chung thân cho phản hồi. Bây giờ thời thô ng nghĩ lời người nói, thấy mình ngay đột sống này cũng đã là mệt vất vả phản phô bay. Quê nhà, quê người, quê M, quê Việt. Chao ôi! Cái thân cô bỗng.

Nhưng lõi lõm, tôi biết chắc mình là người Việt, nhút là khi tôi nếm M. Trong giờ nghe giao cha mẹ, giao ngay trong những ngôi nhà cũ ở Việt Nam, giao bộn bè cũng giao trên đống phản Việt Nam từ ngày rời xa xôi, và bao giờ trong mệt cũng đột thời bộn tiếng Việt. Thành đột

đôi khi vui nỗi lòng mệt, dù là một giờ phút vui. Thúy nhỉ quê nhà quá đỗi!

Tôi nhỉ lì trong nhỉng truyềnl ñang, nhỉng bài thi Ðề ñang tôi ñợc thi rết xa xôi và ngói bì làng đi xa lâu năm trờ vội không ai nhỉn ra nỗi. Hồi đó sao mà mình thỉnh nhỉng ông già trong thi ñó thi! Bây giờ nghĩ lì thi ñiều gì trong sách đó còn may mắn hồn mình, hồn đâu có ñi ñến tìn mệt nỗi khác nhỉ mình. Hồn chả bù làng, chả không bù nỗi. Thì mà khi vui còn ngác, bùi ngùi, tỗi thân vì lìc chả ngay trong làng mình.

So sánh tôi vui nhỉng bù làng ra ñi trong nhỉng trang sách đó thì hoàn cùnh cùa tôi ñáng buồn nỗi. Không nhỉng ñã bù làng, bù nỗi ñi, còn nhỉn quèc tách cùa mệt nỗi khác.

*Khi vui ñỗi hồn thay tên. Núi chùng bóng tối, sông ghen cùn dòng (tmt)*