

**Lời toà soạn:** Bài văn đúc đáo này do nikt đúc giỏ chúng ta trai lão khung cành cua làng quê ngoài Bắc VN ít nhút là bầy tám chóc năm đã qua, trục cù cuoc kháng chiến Kháng Pháp cua dân tộc. (QV)

Một buối sáng ở làng Bùi Trên( hẻ Bùi ở thôn trên), hiu hắt cùng mây trời xanh, vắng hòn tiếng gà quang quác, tiếng lợn eng éc. Buổi nửu ruột hòn nứa là đống thon cuộn xóm chò toàn nhà tranh vách đất, im ắng đống u tối ch. Giỏ a hàng xóm láng giềng cũng có hàng giỗ u thõa, vắng vắng dăm con bồ câu bồ câu trống, vài ba chú chuồn chuồn violet violet. Vào buổi sáng hôm ấy, sau cây chanh thompson, rõ mìn mệt là chóc phó rèn, áo sợi vay đồng, đang nhặt nha ngõi chém hòn sàng gõ o vai cái nia bé con con. Thanh thang chóc nhón mệt hắt thóc nhặt bột chóc, bột rồn, bột vào miếng nhém gõm, cắn cái đập rỗi nhặt bột xuống đất. Lâu lâu ngóng ngóng đống u lên nhìn ra góc vườn, nhặt ngóng đất tìm kiếm, thanh thang lão bàng quay chép miếng mệt cái nhặt gõi gà, ơi vút. Lúc lồng bên thõa cà là lão gà con, con trống con nâu, kêu chiêm chiêp, mệt mày ngõi ngác...nhặt gà con mệt mệt.

Cái sân gõ ch thõa nhà bên này cũng thiếu vắng hòn 'anh' vòn( con chó vòn vòn), gác đống u lên hai cái chân bột chéo, mệt lim dim hay chóc mõm põm biếc nõm dài phõi mình dõi nòng hanh vàng, chóc chóc cõi thè lõi lõi mông, lõi mõng. Ở là cõi ngõi cõa nhà ông bà Cõu ( cõu phõm), khác chòm xóm chung quanh või ba gian hai chái, trăm sõi cũng qua mệt tay bà Cõu thu véi cõi ngõi nhà chõng, có mệt dõo nhà cõa ruộng vòn bõi thõa nhặt làng, nhặt xõ. Vào cõng là või n, phõi qua cái ao đõy cá trõm, con nào con nõy béo nõn nhặt đang có chóc a, lõi có cõi cây cõu gõ lùn tõt đõr a rau, vo gõo, või vay, giõt yõm, đõp chíu... Còn ông Cõu, nghe nói xõa kia làm thông ngôn cho lính thõa või Tây, áo gõm või làng, áo dõ khuy đõng, mũ "chào mào", giõy "sảng-dá". Chó cõn mèo cà, mua không đõõc chân lý trõõng, ông quay đõõc cái...cõu phõm. Nói cho ngay, tõ hàng nhặt phõm đõn thõt phõm là cho các quan thông kinh sõi nhặt quan sát, quan đõc hõc; còn bát phõm và cõu phõm cho hàng thõa dân. Chóc phõi nói mõi, nghe các cõi lõi, chóc đõõc hai cái...danh ôn này cũng hõc ngõi ra chóc chõng ngon sõi gì, mõi phu mang thông tri cõa quan huyõn trình tõu chóc y vào tõi kinh đô Huõ. Quan bõi lõi săm soi cõi nǎm trõi, xin sõi chóc, sõi phong, nói dõi phõi tõi, mang või đõn làng cũng cõi hai, ba nǎm...

Või a lúc bà Cõu véi cái mành cõa bõõc ra, tay che mệt vì cái nõng hõõng đông, đoán chõng là giõi mõi. Không mệt ngõi n gió, cây nhặt đõng im, lá không lay đõng. Trõi nhặt khô, lõi hâm hâm, chóc có cõi giọng, cõi bão âm õ đâu đây. Või a đõnh quay vào thì cũng või a lúc chóc láng giẽng nhìn qua bõt gõp. Mà sõi p có giọng tõi thõt, tõi nõy đõn giõi chóc chõ đõi có bõt y nhiêu, trong cái võng lõi ngõi cõa trõi cao đõt rõng, chóc thiõu tiõng sáo diõu vi vu. Chóc phó rèn, cái yõm đã sõi m màu cháo lòng phõi ra nhặt cái áo nhuõm cõi nâu cũ kõi, cái vay bõng või đen mõi cõi lõi ngõi đõõi gót chân. Chóc nõi tiõng chanh chua õ cái thôn này, chóc đang nhặt con diõu hâu tõi trên cao lõi ngõi lõi sà xuõng hõt con gà con, nhặt ngõi cũng khõng quên dang cánh đõo mệt vòng thăm chõng.

Chòi đòn đòn nhào đòn bông quỷ bông câu chòi tò biên tò diòn : “ Mù bò đòn nào bòt gà cùa bà! Mày bòt gà bà, mày băm, mày bò, mày ròa, mày rói, mày gói, mày dâng cho thòng tròng râu đòn bòc, nó sập sập a ngó i bát bình hòn ngang nhà mày nó xòi nhá ”.

Còn ai tròng khoai đòn này, “thòng tròng râu đòn bòc lòi sập sập a ngó i bát bình hòn ngang” là chính ông Cùu đây chòi ai. Đang ném bòp dí bên khay bàn đèn thuộc phiòn trên căn nhà ngang, ông nghe vanh vách, không sót mót tiòng...Đòn gõm phòn, con vòn cũng hãi quá thò, cùp đuôi ném co rúm. Thò nhòng lúc này, ông đang lòi mòi vòi mót thòi vang bóng cùng ngóm chuyòn nhân sinh, nào là sòng lòi trên đòn chòi đòn cùm mòi, nhò cánh hoa sòn mòn tòi tàn. Không ăn chòi cũng thiòn, chòi ngon cũng thiòn vào thân, chòi chòi cũng già, mà đã ngóp vào chòn ăn chòi, tâm giao tri kùi cũng chòi ngòai khi buòn thuộc phiòn, lúc chòi cô đòn này kia...

Ông Cùu năm nay mòn ngoài bòn mòn i, vòi y mà con cháu trong nhà vô phép vô tòc gòi là...“cù”. Mòn phòn vì cù khó tính khó chịu, dòi ngó i lòi hay gòt nhò mòn tóm. Mòn phòn khác, thòat đòn cù bò ra vài hào, làm vài khói bên cái bàn đèn gõo ngoài phòn huyòn, ròi cù bò lòi tiên nâu nó hành lúc nào không hay nêu hom hem, lòi khòi và khòi m trong thòi y. Hôm nay dòi y muòn, cù ném khòi nh trên cái phòn mòn c nghe chòi hàng xóm mòn chòi mèo, quên tiòng đòn mòn là tòi sáng đòn giòi chòi a làm ‘ngao’(vòi ngao, hòn dùng đòn đòn nhò a thuộc phiòn) nào. Tiòng tay quòi cái dòn tòu, cù phòn má lòi hòi thiòn phù phù vào cái đít dòn tòu cho thông hòi thông đòn u, chòi m rãi hòi cái nõ qua ngòn đèn đòn lòi c cho vòi a đòn nóng, tiêm mòn viễn bi thuộc phiòn lòi ra tòi cái hòp đòn tròn, dòn in hình nòi “Bà Đòn Xòe” vòi cái tít: “Công Quòn Nha Phiòn Đông Dòn” mà cù đã cùy cùc mua lòi phòn Khâm Thiên, tòn Hà Nòi. Cù lào thào: “Rõ đáng đòn i”. Lòi là cù tròn vía ròi a thòi m tiòng nòn i cù đòn thòi.

Tòi nay đòn giòi bà Cùu, mòn bònh mòn tra chòi biòn tòi p tòi gì, mà chuyòn đá thúng búng nia giòi đây, đòn cái thòi gái góá ăn không ngòi ròi, ngòi a chôn ngòi a mòn mang ông chòi ng già bà ra mà réo. Trong đòn bà lòng quòng: “Giòi i i là giòi i, bò mòn nó ròi, gòp bà thì cù bò xác. Bà báo đòn i cho mày biòn...”. Lòt mòn m buòn chòi, đòn dòi y ròi bà sòi vòm nhò vòm cám, bà sòi bòm nó ra nhò bòm chuòn i cho lòn ăn. Nhòng bà im thin thít nhò thòt nòn u đòn, bà đang ú lòi, chòi a biòn tung hòn lòi ăn tiòng nói sao cho mát mòn, cho gòn gàng nòn nòn p. Thịt cũng vòi a lúc chòi phó rèn đòn lòn vén vây, gòu áo giòi t đòn i cái dòn rút, hai tay vòi đen đét vào nhau, chân nhún nhò y, ngóac mòn gào túang lòn, âm thanh lòn ang xòn ang, chan chát nhò búa tòi đòn xuòng đe: Lòng trên xóm đòn i, bên ngòi c bên xuôi, tôi có con gà mái xám. Hôm qua tôi còn cho nó ăn, thòi mà bây giờ nó bò mòn t. Ai bòt đòn i thì cho tôi xin, nòn u không tròi thì tôi chòi cho mà nghe. Lòi...lòi...

Cù Cùu hóng mòn qua phên tre nhìn sang bên kia, vòi a lúc chòi phó rèn ngúng nguòn y quòng miòng và co cái đòn gòi lòn. Giòi i lòi, ngòi i ngòi gòi y nhò que tăm...Cù lòi lòn mòn vòi nhòng ngày tháng thoi đòn a, ngày lòi y cô nàng có da có thòi t, đang lom khom múc nòn c nhò ao nhà cù,

áo cánh phin nôn cù tròn, lõi cái gáy tròn ng nhô cùi bắp i. Quần lĩnh đen, gùu vén lên tayn bắp đùi, cù chân tròn chà a nhô bắp chuỗi non. Nghe tiếng chân cù lao xao đi đòn, ngày ấy cù mồi i bên Tây h&#227;i cù quoc, cô nàng lõi đòn nhô chà vút chung gùy, vùy mà ngoặt mồi cái cùm đòn le te chà y vù vào nhà và cù chà biết cùi taym vùi nhông đóng đòn a cùng gió thang mây trời...

Điều là chà đang nhô nhô xung “tôi” và sùp kium chuyễn chan tayng đòn mì gì đây. Mà chuyễn gì mồi i đòn c chà, bà Cùu đang phân vân thì chà hàng xóm nhô chà đòn cái thay i cù này tay lâu lõm. Bây giờ mìn c giến h&#227;n này mồi i đòn c bung ra nhô ngô rang, lên bung xuống tròn vùi giến ngot nhô mía lùi, mát h&#227;n đòn ghen. Chà tung tay:

Bùi cái thayng chàt đâm, cha cái thayng chàt xia. Mày day tay mồi, mày đòn tay trái, nay ăn cùp cùa bà đày con gà. Này bà bùi cho chúng mày biết: Con gà nó i nhà bà, nó bùi bùi taym vùi nhà mày thì nó thành con cú, con cáo, con “thành đanh mì đòn”, nó mồi mồi tay xác ông, bà, cha, mìn, vùi, chàng, con cái nhà mày đòn. Ờ y... y..Mày ăn thayt con gà nhà bà thì mày ăn mồi mìn, chàt mồi tay a, ăn hai mìn chàt hai đòn a, ăn ba mìn chàt ba đòn a và ăn cù con gà đó sù chàt cù i nhà mày...

“Cái thayng chàt đâm, cha cái thayng chàt xia” đang thong thay “day tay mồi, đòn tay trái” khô nh&#227;n nh&#227;n chàt dòn vùi a đòn chàt sau đó nhô nhàng châm lõa. Trong cái vùng tanh vùng ngot cùa gian phòng m thayp, gùn nhô cù nghe tiến ng chài xéo, nghe sèo sèo nhô cùa chàt nhôa quánh gùp nóng kêu riu riu. Trong cái giây lát yên vùng chà đòn i sùp gùp gùi phù dung, cù thót bung lõi h&#227;i tay lõc phòi ngũ tayng. Đòn a cái đít đòn cùu ngang cùa mìn, thông qua cái yết h&#227;u nhô lõi lõm, cù hít vào mồi chayp thayt lâm ly quy phòi ng nhô lõi cù bùi đòn u ra. Tiếng đòn đòn u kêu ro ro ròn tan, mùi thaym ngào ngot tay a khayp nhà. Cù lõi đòn nhô ra tayng cùm phún phòn nhô khói tayu h&#227;a giến gian phòng thênh thang, không mồi bóng ngot i. Tròn con thaych thùng đang đòn đòn trên vách tayng, bung nó buon tình tayc lõi i mồi tayng “tayc” vô nghĩa. Nh&#227;ng nùu nhìn kù, cái màng cù h&#227;ng trăng tròn cùa nó đang phòi phòi, kéo lên kéo xuống, thì ra nó cũng đang hít hít chút h&#227;i hám cùm thay a canh cùa cù.

Bên kia hàng rào, tiến ng chài chí chát cùa chà phó nay lõi vang vùng nhô gùi h&#227;n:

Bùi thayng cùm cù xanh đòn đòn ngô, ba thayng cù đòn đòn đòn u làng, đòn a đám tang cù nhà mày ra đòn làng chôn đòn. Mày có khôn h&#227;n mang tròn ngay con gà đó cho tao, kùo không tao đào mìn, quayt mìn cao tayng tay khay, cao tayng tay tay, thúc, bá, huynh, đòn, cô, dì, tay muon i nhà mày đòn y.

Bút giác cù nhăn mệt vì chử hiếu chử này hát hờng nhở kéo đòn nhở, đòn gáo vui: “cù xanh đong đùu ngõ, cù đù đong sau nhà, cù vàng dà bên hờu, cù trống nghiêng bên tò”. Bù khù, cù nhở hát cô đùu không bờng,.. cù lòi dây dà liên tòi ng nhở vù chuyễn cũ: Dùo ỷ chử đây cũng đùp gái, đùp nứt tra phết chử đâu có đứa, lâu lâu dòn cũng hay gùm, cái yém sùi rỗng toang túac đong hai quỷ bùi to đùng, bùp dùi to bùng con cá trùm, đít chành bành nhở cái lồng bàn...Trong khi tiễn nồi cù, gùy thày cùm, ăn thòng nồi trôi dà, ngùi vùn đuòn ra nhở con lòn, con trùch. Cù lòi nghĩ đùn câu nói cùa ông chánh tòng Đoàn: “Các mèo nhà ta đùu gióng mióng thòt ngan già luộc dài, dã hoi lòi dai nhở chão”. Đùu óc mông lung nhở sùng khói, nhở ịch vù hoa mèo p, cù vùn vùn mèo tòng đùn...Và cù dòn mãi mèi ra câu thâm nho cùa các cù đù xùa là thê..thê gì...nhở thê bùt nhở thiòp, thiòp bùt nhở tì, tì bùt nhở đùo, đùo nhở đùo bùt đùo. Bùng cù khóai chí tò cùi khan, vù dùi đét mèt cái nhở bù muối đùt...

Vùn rỗng ao sâu, cù vùn lồng nghe chử phó réo ròt chùi, chử có thò chùi cù buùi, cù nhở vùi cái điệu văn vùi có tông, có tích, cù thòi ng tò, hù tò nhà hàng xóm đùn tàn cây héo lá thì mèo mèo tòi tiên nhà cù cũng phòi nhởy đong đong lén. Buùn buùn gãi khô búng ghét, chử biết làm gì, cù lòi vùnh tai nghe chử phó nòi chùi tiòp: Cha tiên nhân ông nòi, ông ngùai, ông dài, ông khôn, đong môn chi rò nhà mà y nhé. Mày gian tham dã ăn trùm, ăn cùp con gà nhà tao. Rùi ra, nhà chúng mà y chùt mèt đùi cha, chùt ba đùi con, đù non, đù ngùc, chán ra trùc, đùu ra sau, đù sót nhau. Chùt mau chùt sùm, chùt trù đù ngang nhé...

Đù vùi đái, đùn đaye thì gióng chùng chùu đùt, đùt phòi chùu gióng, bên này bà Cùu than thòm: “i gióng cao đùt dài, đùng là gióng mèm chó vó ngùa, đùng là cái con mèo nòi dòng chùt bùm chùt tiòt này nó chùi gà, chùi qué đùn ...thòng cù nhà bà thì phòi”. Giùn bùm gan tím ruùt, nhở muùn đào mèo đào mèo ông cù nòi nhà nó lén, nhởng bà phòi vào nhà xách cùi trùu ra làm mèt mióng cho thòm gióng cái đă. Rùi bà ngùi bùt xuùng bên hè, vùa têm trùu vùa chùi vùng qua bên kia: “Cha tiên nhân tam tò đùi đùng đùng nhà mà y, đù quỷ tha ma bùt, đù ăn gian nói dài, dám đùi trùng thay đen, dám vu oan giá hùa cho nhà bà. Bà truyùn bùo ba hùn chín vía cho nhà mà y biết: Quân điêu ngoa đi ngang vù tòt, quen thói giảng hoa chim chuùt, không chùt treo chùt chém thì cũng chùt sông chùt ngòi, chùt đùng chùt xá, mèa sa gió dùp đùi mà y. Ba vùn chín nghìn âm binh quen dùng đùu đùt chuyễn, cũng không cùu nòi cái tòi mèng môi hay hùt cùa m..à..y...m...à..y..đùy nhá !”

Chử phó rèn mèt đùi lén phòng phòng, ròng ròc nhở cái lò nung bùc khói. Chử cũng bùc, tay vung mióng chùi, chùi đùn, chùi kép, chùi chùm, chùi lòp. Chử chùi có gai, có ngùnh, cho thòa chí bình sinh là dân đùng chua nùc mèn nhởng cũng vần tò, vần vù nhở ai, mèm mióng nòi cùa bùt, nòi cùa rãi đùo quánh nhở nhởa sung, nhởa mít :

Con gà cõa tao nuôi bông gõo, bông thóc, vỹ thòng cha nhà mày đã bắt con gà cõa tao. Nó là con gà, con qué, nó vĩnhà mày là con cú, con cáo, nó mõ gan lòi ruột đĩa nào ăn miếng thết gà nhà tao. Nó là thành danh đĩa mõ rút ruột rút gan nhà mày ra. Mày không thiền gà nhà tao ra, tao đóng ghẽ 9 tháng 10 ngày, buồi sáng tao chõi, buồi chiêu tao tõi, buồi trõa tao hú, buồi tõi tao nguyễn. Tao rãa cho cây vàng lá, cho quõi chõit thuỷ, cho thiền trùng đĩn rút tõi ng khúc ruột cha, ông, vĩ, con nhà mày ra."

"...või con nhà mày...", đúng là vĩ dõi cái mang, sõ là cõi chõa đĩn cái tuõi ngũ...

ngũ thiếp tri thiên mõnh thì phõi, chõa chi tiõn nõi (või) cõi đã nhanh nhõu đõang khuân cái kim tĩnh bông gõ vàng tâm đĩt lùlù giõa nhà. Riêng cõi chõa dõi vĩ chõu ông bà ông vĩi vĩi, vỹ mà tiõn nõi cõi đã nghe thõng cõi súi bõy, mang cái quan tài vàng khẽ vĩ đõt chõnh nhõ giõa nhà đõ báo cô, báo hiõu. Cõi thiyy cõi còn khõe nhõ vâm, còn tiõn nõi cõi thì ôi thôi, tõi tõi cõi ho khan, ho đõc, nõa đêm nõa khuya cõi lõc đõc đĩ giõi xõanh xõach, tim gan phõi phõo lõt hõn muõn lõm lõi giõi đây. Nói dõi chõi tiõn nõi có...mõt trõng dã, tay bõt chuõn chuõn thì hai bõ con cõi trõ mõt trõu nhìn nhau, cõa khôn ngõõi khó, nhà lõi neo ngõõi. Cõi sõ này thì cõi phõi tính, không tính không xong, lõy là chuyõn thõng cõi...Cõi đang bí ngõ, bí khoai vĩi đõõng thê nhi cõi a ông con thì cũng may. Gõp lúc mây chiõu gió sõm, mõi ra giêng đây, bà chánh tõng làng "Bùi Dõõi" bõn tiõng vĩi tiõn nõi cõi vĩi cô gái rõõu cõi a hõ.

Đõt Nam Đõnh cõi, cõi hai làng này chõi có mõt hõ Bùi, làng Bùi Dõõi (dòng hõ Bùi nhà lõi thôn dõõi)...ngõng líu ngõng lo mõi rõ khõ nên gái làng mõi lõi chõng gõng, thõ là trâu đi tìm cõi cõi, gái Bùi Duõi cõi nhè trai Bùi Trên mà gá nghĩa. Hõõng lõi làng còn ghi lõi rành rành nhõ chuyõn xõa tích cũ, nói chõng ai tin mõi rõ khõ. Mà lõi "Bùi Dõõi" đây, cõi biõt thõa bõa ra đõy, răng đen hõt na, tóc vĩn trõn nhõng chõi cái tõi lõi ntuõi nhõng nhõng, ngõõi ngõm vĩa gõy vĩa khõ. Lõy là khõ chân gân mõt, các cõi ta xõa dõy là đõt tiõn mõy cũng mua, nhõ mua trâu mua lõi vĩy. Chuyõn này cõi cõi đi tìm trâu, cõi Cõu không..."đõt cõi cõi" cũng không xong, cõi nhìn cái cõi ngõi nhà lõy thì rõ ngay tán tàn, nhà năm gian hai trái, ngói lõp toàn bõng ngói ta, đõu tăm tõp nhõ vĩy rõng, rêu phong cõi kính. Riêng cái sân gõch mõu gan gà cũng khõi chõi chê, lát gõch vĩ chõc khõ, viên nào viên nõy cõi vuông bõn bõt gõi đõu lõi nhau, nung chín đõ tím lõi m, trông thõy mà mát cõi mõt.

Đõn nõi cõi này thì ông con cõi nhõ chuõt sa chřnh gõo chõi cõi gõi nõa, ruõng thõõng đõng đõi n, chuõng rõm rõ ch lõi n đàn, trâu nghé. Riêng cõi thì lõt sàng xuõng nia, đánh đõ đánh tháo ngày cũng đõõc mõõi ngao. Mà cũng chõng biõt cái thiõng mít đõc con cõi có lõng khõng mõi rõ khõ, chõng cõi n làm vài bi ði mây vĩ khói, nói phõi cõi cõi cũng phõi nghe, vì cõi biõt thiõng con cõi sõ bõ mõt phép. Trò đõi cái giõng đàn ông, con trai nhõ cái nõm( nõm đõ bõt cá lõi miõn Bõc VN) chõm chõp, úp xuõng là cũng đâu vào đõy cõi. Nõu nhõ tiõn nõi cõi rõm cũng lõi, mõõi tõi cũng

gật thì cỗ sỗ bỗt ra chỗ huyễn sỗm cỗi trỗu, ít bánh cỗm, đôi gà trỗng thiỗn đỗ xin cái lỗ xem mỗt. Sau đám cỗi, làng nỗc trông ra, quan viên trông vào, chỗc phỗi nhung con vỗn vào nỗi nỗc sỏi quá, kèm dăm chai rỗu Ty cỗa nhà nỗc Bỗo Hỗ thì nhà cỗ mỗi thông thóang ra đỗi c.

Tiỗn nỗi cỗ bỗt qua chuyễn vỗ cô con dâu tỗng lai, mỗt mày thô vỗng, ngỗi dài nhỗ con sỗu, chỗng biỗt vác vỗ có đỗc tích sỗ gị khong, hay lỗi nỗm lỗn chỗy thay, chỗy nỗc ra đỗy. Khi này cỗ mỗi xuỗng giỗng, bà đỗng có vỗ chuyễn vỗi trông mỗt bà bỗt hình dong, bà chỗng mỗt lỗn mà xem, chim khôn thì khôn cỗ lỗng, khôn cỗ cái lỗng ngỗi sách cung khôn. Hai vỗ chỗng nhà cỗ nói chuyễn nhỗ bánh đa bánh đúc, bà lỗi lỗi nhỗi vỗi cỗ: Ai lỗi đi xem mỗt vỗ mang con gà trỗng... thiỗn, hai đỗa làm sao mà đỗ đái đỗc nỗa đâ...Rỗi thì cái hôm xem mỗt vỗ cho thỗng cỗ cung xong tỗt.

Xong thỗ nào đỗc, bên kia chỗ phó rèn đang diên tiỗt, hai chân dỗm thình thỗch xuỗng đỗt và dỗy đanh đỗch nhỗ đỗa phỗi vôi. Giỗn mỗt khôn, chỗ chỗ hiỗu nghĩ sao, hai tay nỗm gỗu vây chỗ vén phỗa lỗn nhỗ khoe cỗa và há hỗng chỗi tung hê:

- Tao hú ba hỗn bỗy vía thỗng đàn ông, ba hỗn chín vía con đàn bà nào đỗ bỗt con gà nhà tao. Thỗng đỗng chiỗu ngang, thỗng sang chiỗu dỗc, thỗng đỗc vỗn tỗ, thỗng bỗ cái hài, thỗng nhai thỗ lỗn. Tao gỗi ông cỗm cỗ xanh đỗng đỗu ngỗ, ông cỗ đỗ đỗng sau nhà, ông cỗ vàng dỗa bên hỗu, ông cỗ trỗng nghiêng bên tỗ, yỗm cho nhà mày đỗ con ra thì ngỗi, sinh cháu ra thì ngang vì dám cỗ gan ăn con gà mái nhà tao.

Bà Cỗu không thỗ đỗ con mỗ tai ngỗi mỗm loa mép giỗi này lỗn chân đỗc nỗa: Trên rỗng có sỗn lâm, dỗi sông có hà bá, phỗi dỗn mỗ này mỗt mỗ, phỗi trỗ nó thỗng tay. Đúng là cái thỗ xanh vỗ đỗ lỗng, mỗi hôm nào đây lỗo mép nhà bác vỗi nhà em, nào là dỗo này nhà em túng bỗn quá, dám Bùi Dỗi lỗy em chỗ dám dây vào, trỗm sỗ nhỗ bác cỗ, nay vay rá gỗo, mai mỗn rỗ khoai. Mà con này nói ngỗng nỗa mỗi bỗ bỗ, nghe đỗn...bùi dỗi, bà muỗn tóet miỗng...phì cỗi. Lỗy vỗ y mà bây giỗ giỗ mỗt thỗ lỗ, nỗ mỗm chua ngoa, nó muỗn trêu ngỗi ai đây mà đỗc mỗm thỗ không biỗt. Thỗ là ba máu sáu cỗn bà nỗi lỗn, bà bỗ cỗi trỗu xuỗng, khăn vuông vỗt vai, mỗt tay chỗng sỗn, mỗt tay lỗng lỗn vung vỗy. Bà bỗc tỗi bỗc lui trên mỗt đỗt thô, cỗ mỗi bỗc đỗi, ngón tay trỗ cong khoỗm nhỗ mỗ vỗt, lỗi mỗ đỗm đỗp sang bên kia xỗa xói, nhỗ đỗc thuỗc đỗi nỗ chiỗu ba mỗi tỗt vỗi năm cùng tháng tỗn. Bà chỗi toang hóac: “Tỗ cha chúng mày...”. Bà cũng bỗt chỗc con nỗc nỗ, ngỗng mỗt chút nghe đỗng třinh, rỗi bà lỗng lỗn, gân cỗ nhỗ con gà chỗi, bà chỗi te tái:: “ Cha đỗ mỗ thỗng đàn ông, con đàn bà nào quen thói bán không mua chỗu, quen vay đỗy giỗ vỗi, đỗ con có mỗm mà nói điedo, có mỗt mà nói mò nhỗ mày...Cha đỗ nhă chúng mày nhá... ”.

Còn cái bàn đèn là ông đồ u rau nhổ bỗng quay bỗng i, cỏ thông thổi nhả cát siêu nồng cát trà đang đốt cát hâm nóng tảo cái lò than, nhả ng bông hoa lúa bén ra nhả pháo hoa cà, hoa cát. Chiêu trà vào cái chén tống to bỗng quay bỗng, cỏ khói cát đồ u khói cái gai mây, nghiêng mình hít mít ngóm. Cỏ hầm khói thuỷ cát phiến, rải tảo nhả ra nhả ng mít khói xanh nhét nhả, tống đồ tống sỏi mít ng tanh nhả mây chiêu giăng giăng đồ u núi. Xong tống y lò bù, cỏ khói trôi mình ném vứt ra lò tảo mít nhả cóc ngóm thuỷ cát lào, nhón tay bù cát kêu lò cát, cỏ bù tót vào mít mít nhai rau ráu, ngày rạng tháng dài, cỏ không có viễn cát mó tay mó chân vào hòn là nghĩ vui nết, vui vui nết... Cỏ tảo hào hầm khói thuỷ cát đồ tống nhả cát, tảo huyễn lên phô không đồ có mít y tay. Cỏ cũng tống gòn ném đồ i ngón i, mít quá ném tảo gia đồ ném sòn nhà cát chéo đâu có bùn. Hao tài tống cát đồ ném nhả lúc này đây, thuỷ cátさい nhì,さい ba, cát phô i trôi vui i thuỷ cát và cam thổi. Chèo đâu ai lò i nhả ông nhà văn, nhà báo nào đó viết dám dám trong “Vang bóng...” mít đồ i hay mít đồ i gì i y( nói khay tác giỗ Nguyễn Tuân), là có mít ông, vì nghĩ ném trà tảo mà tiêu ma sút nghĩ p, phô i bán nhà bán ruộng. Và cỏ chéo tảo ra vì cỏ cũng vui a nghĩ đồ ném gia cang nhà cát gòn đây...

Sẽ là nhà cát chéo có đồ tống ăn hòn, mít ông tống bà cát cát có táng hai con ngao bỗng vôi vui a, nên đồ tống đồ cát cán thuỷ ng nhả cát chéo ngoi đồ ném lò p ba là hòn đồ tống, nhân đó mua đồ tống cái hầm “Cát phô mít văn giai” cát a nhà ném cát Bùi Hò. Cát đồ tống xòe vào chiêu u trên chiêu u đồ tống vui i các quan viên ngoài đình, ngoài làng, năm này qua tháng ném, hát xòe ng cô đồ u, tảo tôm sóc đĩa vui i cát tiên chéo, cát hàn. Thò ném ruộng cò bay thổi cánh lò làng Bùi Trôn cát a nhà cát cát rẽ nhau đồ i nón mà đồ i, bùn ngoài lúc này trông thì bùn thòt đồ y nhả ng chông chênh lò mít vì ném ném nhả chúa chéo mít. Thò ném sáng sòn mít chiêu u hôm, cát cát âu sòn u nhân thò cùng cõi đồ i bèo nhèo nhả thòt trâu vui chiêu u.

Giỗ nào quai ném y, cát cũng nhả bà, cát đang âu sòn u nhân thò đồ ném ông con, cát ngón i nhà cát đồ tống coi gòn nhả ném cát lă ra sông, tảo tảo nhả vui vào thổi ng cát nhả cát đang hòn cát trên huyễn, sang năm mà ngáp ngáp đồ tống cái bỗng tiếu u hòn cát thì nhà cát mít i có cát ngóc đồ u lên ném i. Tiếp ném a, cát sòn gòn qua Nam Định hòn cát tú tài đồ bùt cái chân lý trôi ng, bỗng lò cát vui i thuỷ đồ ném, thuỷ trôi chéo, đồ u gà má lòn thì cát i ra đồ y. y lò i quên, còn cái thuỷ thân ném a, nhà ném cát Bùi Hò đang tuyến dân đình đồ cát mít cao su lò bên Tân Thò Giỗ i. Thò nào hòn chéo ng thòt đồ ng trôi cát a sau vui i ông lý, con cát. i dào, đồ tống thòi thì cát lò i vui nh râu tôm lên mít y hòn i.

Còn bà Cát đang sôi tiếu nhả ng đồ tống tái đồ i nhả dây khoai kiết ném cát thì chéo phó ném, cái yem khi không cũng lòng...dây, tuốt xuôi ng cái rẽn lò i bỗng quay sung, cát mít rẽn đồ lò cát p vú nhả hai quay mít p già, hai bùn vú xòe lép, ném gân xanh chéo ng chéo t. Chéo phó rèn xăn vây lên tòn bùn, cũng đồ y gân xanh, gân nâu, chéo cát ngang sòn đồ cát:

Hôm nay tao chéo i mít, ngày mai tao chéo i hai. Tao chéo i cho chúng mà hóa điên hóa cuồng, tao

rồi a suýt tháng liên miên không ngưng, năm này qua năm nọ. Bây giờ tao mệt rã i, tao vào lo cõm nõn c cho con tao. Muôn súng thì phai thay gà tao ra, lợy tao hai lợy, tao tha cho mà. Ну không, ngày mai tao tết súng chúng mà cho mà biết. Chúng mà hãy vén màng tai, gài mái tóc, chốt hàng rào cho tháp mà nghe tao chia: Bè con nào bắt gà nhà tao là chúa lòn chêng, thêng nào ăn gà nhà tao là đàn ông ba đái đi đái, đái con không có lõi đít. Bè ...

Một trại đã nghe gõn con sào, cuộc đái đáp đón hãi nhõi phõi ng chèo, khi chém, khi nhanh, lúc ngõng, lúc nghẽ, lên cao, xuồng tháp, lợy hãi kéo dài, thay ra ngót quãng, vung tay đá chân đón gõn giờ ngõ lúc nào chả phó rèn không hay. Chả cũng đã khôn cõi, giờ ng rè đái, tóc xõi ra, áo xanh xõi xà xõi xõi ch, mõi hôi đóm đìa, mệt đái ngõu, sùi bõt mép thay hòn hòn. Cũng ngay khi lợy, có tiếng gà gáy te te giờ a trại, bà Cửu nhõi lõi các cõi dái y rõng, con gà biết nhõng cái mà ngõi i không biết. Nhõi gà biết gáy giờ tí, giờ dái u, gáy ròn rã là nõng, khảo khảo là mõa. Con ngõi i chả biết sau con gà là gáy giờ ngõi, thay nào trong làng cũng có đàn bà...chả a hoang và bà nhõi vui nhõi ra. Bà Cửu chả t nhõi ra chả hàng xóm đáo đái tên Dõn, thay là bà gân cõi lên báo đái i cha con đái này biết tay bà. Bà lòn mõi a gan, giờ t phó t cái khăn vuông vút tết xuồng đái, bà muôn chả i vui làng vui nõi c, bà tõ súng nhà chúng nó: "Có là...là...hùm, là hõi thì cũng chui tõ cái lõi kín cõi a đàn bà mà ra. Tõi ông ba mõi i đái con thay, thay i xác cũng chêng thoát đái c cái lõi rò i. Đái con đái i cháu nhà mà cũng i cái giờ ng rõi mà chui ra. Nay, bà báo đái cho mà biết nhõi, con đái gõi, đái rõc, con đái chả a hoang..."

Nghe tiếng nõi cõi tõ súng vui lõi này lõi kia, cõi ngao ngán lõi c đái...Cõi lõi ghĩ đón sinh lõi vui đói già trung thiền đái o đái u năm, cõi Cửu chả t nhõi mà y nhõi suy nghĩ gì nung lõi m. Cõi đái y đái a mêm mang, tháng mõi i chả a cõi i đái tõi, hôm qua thêng cõi khăn gói lên huyễn trại hõi c, cái thêng ngõng đái c đái tây đái ta, nhõi ch nhác vui áo dài "ba ga" cõi t lõi ngang đái u gõi, quõn trúc bâu, đái u đái i mõi "cô lõi nhõi n" và nách kõi p kè kè đói giõi y "ca na" cõi rích cõi a cõi đái vui t xó tõ lâu. Cái thêng con mà cõi vui n bõi m bõng thay dài sõi n sõi t rõng mai kia chả làm nên tam trung gõi sõi, sau khi dòm thay mõt vui lõi dién óach nhõi cõi năm xõa, lâu lâu lõi thay m thay t xuồng làng Bùi Dõi đái u đóm, lúc rõi na, khi quõn mít. Chả là nhõi hõi hôm đây, nhão nhác mõt cái là nó cung cúc lõi nhõi ra đái u ngõ lúc nào không ai hay, trong cái nhá nhem cõi a trại vui chiõi, cõi kèm nhẽm thay hình nhõi trên vai đeo cái quai bõi cói, ngõi i lom khom cong xuõng phía đái ng trại c nhõi đái u cái gi rõi, thóang nhõi hai tay lum khum bê...cái bu gà thì phai. Mà khõi thay, chả tre không bõng ve gái, ai lõi thêng nõi m đái mò gái vui i con gà mái đái cõi chả.

Cõi đau con xót, chả phó rèn quay phó t ngõi c trại ra, i t hõi n là bõi nhão bõi nhào i đái ra đái c câu chả i đái c đái a mõi. Chêng uõn éo vui n vui o gõi sõi, chả bèn hóng mõi qua giờ u tre thay a, vui t vát câu chả i...tân thay: " Cha năm đái mõi i đái a nào bắt gà cõi a bà thì thò mõt ra nghe bà chả i thêm nhõi! Mày bắt gà, mày vui t lõng, mày luõi c, mày nõi u, mày nõi ng. Cho vui, cho chêng, cho con, cho cái, khi khú khí vui i nhau nhõi! Mày có khôn hõi n thì trại ngay cho bà, nõi u không ngày rõi m, ngày mõt bà trại ng cây chuõi ngõi c, bà gõi thay n trùng đái mõi, mõt xanh nanh trại đón bõt cõi nhõi mà y đái!"

Chữ phó rèn cắp cái nia lon ton đi vào, tiễn nồi cỏ thoát nõi, rỗn ràng xuồng bắp sắm soi ba cái đũa rau vĩ con dao, cái thớt. Cỏ không gian lồng ngắt nhõi tõi, còn lõi chõ là tiềng rì rào cỏa cỏ cây hoa lá. Bóng con thóch thùng đi hoang tõi lõi mõt cái “tõc” nhõ “sõc tõc”... Chết nhòm thõy mõy cái lá chanh đang ngõ nghiêng trõi gió, câu hò giõng hát “Mày bõt gà, mày võt lông, mày luõi c...” thoang thõang nhõ tha thiết mõi gõi đâu đây... Cỏ nhõ ngõa răng, cũng búng lõi chép miõng mõt cái “tách”.

Cũng không dõu gì, chõ là cỏ lõi muõn nghe chõi mõt gà thêm nõa. Rõ chán thõy, hóa ra cỏ nghiõn nghe chõi nhõ...nghiõn thuõc phiõn đõy thôi. Cỏ chõ sõ mai này chõng đõõc nghe chõi thì buõn... Giõi õ, buõn nhõ trõu cõn.