

Hai tò nhón là “hai con khỉ già”, bối vì nỗi cõi cõi a hờ bây giờ cũng xoch xoch, méo mó lòm, nhót là mồi lòn cãi nhau, nhìn lòi càng chêng giêng ai, cõi vênh vênh váo váo mà lòi lòi mòi lòi mòi nguýt trông đáng ghét tò.



Nhưng mà đó là chuyện cõi a hờ, chêng là cõi ai trên cõi đõi này, nõu ai có trùng hõp mà nhón là võ cõi mình thì cũng mõc thiên hờ.

Đúng ra hờ đã hay chí chói tõ hõi còn trõ, y nhót hai con khỉ non. Lúc mõi yêu nhau hờ cũng hay giõn hõn, nhưng nhõng thõ giõn hõn thuõ đó chõ bõng lõen nhõ lõa rõm, làm hõ càng nhõ tõi nhau nhõi u hõn khi xa cách.

Trõi c khi quyết đõnh đi tõi hôn nhân, hõ đã võ võn đõ và xin phép cha mõi đôi bên so tuõi nhõ bao nhiêu cõp võ chêng khác. Lão thõ y bói đeo đôi kính đen, gõt gù bõm bõm đõt tay, sau mõt lúc lõm nhõm tính toán, nghe loáng thoảng câu gõi “thìn, tuõt, sõu, mùi tõ hành xung, tỳ ngõ mõo dõu või nhau không nát mõt chiõu”. Nhưng may quá hai ngõõi không nõm trong nhóm tuõi õy, cuõi cùng thõ y cùng nói mõt câu ba phõi: “Nõ mõng hõa, nam mõng thõ, thõ sanh hõa, tõng sanh, tuy không giàu có, nhõng sõng või nhau trăm năm đõu bõc”.

Thôi thõ cũng đõi c, bà già đõy xuýt xoa cảm õn thõ y, đõu có khõc khõu chút đõnh mà cõi bõc đõu răng long cãi nhau hoài hoài thì cũng xem là hõp tuõi, không lo mõt đõa rõa chân võ chõu Giõi sõm. Mõng tích lõch hõa chõ là lõa sõm sét, nó gõm thét lõen nhõ chõp nhoáng là nguõi ngay, còn thõ ngõi sõn thì tuy không đõi nõi sõn, dinh cõi, nhõng thanh cao chót vót đõnh núi, sõm chõp không hõ hõn gì. Sõ nhõt là cái mõng mõc gõp hõa, hay hõa gõp thõ y thì coi chêng hai đõa, đõa chõt đõa bõ thõõng. Xem thõ cũng chõa chõc đúng, và thõi õy là thõi chiõn tranh, có nhõi u ngõõi xem rõt hõp tuõi mà võn gãy gánh giõa đõõng. Nhưng lúc õy, hai ngõõi đang yêu nhau lõm, đõu có phõi nhõy vào lõa đõ chõt cho tình yêu hõ võn chõt, cho nên viõc đõa nhau đi xem tuõi chõ là đõ các cõi õnhà yên chí mà thôi.

Thõi gian cõi nhõ thõ vùn võt trõi đõi, mõi ngày nào mà nay đã hõn ba mõõi năm đõu gõi tay õp. Hôm lõu con đõ nghõ nhõng ngày “hõp hôn” cho cha mõi, ông đã nõa đùa nõa thõt nói või lõu nhõ:

“Thôi, đõng phú quý sinh lõi nghĩa, tao või mõi mà ngày nào cũng nhõ ngày tân hôn, cõi tõ chõc cho rõm đám. Đõa nào thõõng cha mõi, cõi cho tí tiõn đõi du lõch trõng mõt tuõi già, chõ ăn thì đã không dám ăn, mõc đõp cũng chõ ai nhìn”.

Đúng thi, víi tuíi này ông nghí nhí ví y là thíc tí, tiùt kím đính c tiùn cho con cái, mài líi khöng ngíi thièn hí xí xèo. Ví chùng ông síng theo líi Viùt Nam, hòm ngày Valentine, ông díi làm ví, nghe thièn hí ra rí chuyùn tíng nhau đéa hoa Tính Yèu, líi thíy chú Mí đén đíng bán hoa & ngà tí đíng, ông bèn hào síng mua tíng bà mùt đéa híng nhung đù. Hí híng lái xe, ông đùu xe ríi đem đéa hoa vào bùp. Thíy bà đùu bùt tíc ríi đang nùu cùm, ông vui ví đùa cho ví, chùa kùp nío cùu gí hay ho đù líy đính víi bà, thí bà dà nhèn nhí khí:

“Làm trô khí gí thi, hoa víi chù hòet. Sao khöng mua cho tòi bó rau muùng xào thùt bò ăn cùm cù phíi ngon khöng?”

Ông cùt híng, ngím nghíi, rò chán phèo cho cái con khí già, làm nhí cuùc đùi chùa hí biùt tùi chù “romantic” bao giù cù. Nhíng nhìn mùt mũi ví đù gay khi đùng bèn bùp lía, đang làm bùa cùm chiùu cho cù nhà, ông líi nghíi thùng ví : “& phíi đùy, cù rùa cho bà & y đùng bãt đùa bùn mà bùng trâm đéa hoa híng phí gió kia.” Thí là ông xùn tay áo lèn đù rùa bãt, nhíng bình thùng dà mùy khi ông đùng đùn công viùc bùp nùc cùa ví. Ông lùng tùng ríi tuùc tay lèm ví cù ly, thí là bà trù trèo lèn:

“Thíi ông cù & i, hí ông mò vào đàu là đù ví đùn đó. Cù đù tòi, chùng cùn ông phíi làm.”

Ông líc đùu bù ra ngoài vùn, thíi dí tù i cùy ví y. Nhíng nhìn thíy mùy cùy mù p đùng bà trùng hòm nay dà leo lèn hùt chiùc cùt gù bèn ví rào, ông nghíi ngay đùn chuyùn làm cho bà cùi giàn.

Nghíi là làm, ông hí hoáy líy thang, ríi dùng nhíng thanh gù mùng đù bùc giàn, nhíng chùa gí ông dà thíy bà đùng lù lù sau lùng. Tùng bà khen, ai ngù bù líi la hoùng lèn:

“Tôi líy ông, ông chùng làm gí cho nèn thàn cù. Lù gùy chàn, nùm mùt chù là chùt cùi thàn giàn này.”

Ông tù ái: “Bà cù hay & nào, khöng ngà mà cù nghe bà la hoùng cùng đù giùt mìngh ngà gùy cù. Đàn bà cù thù đàu & nàu nòi cù toang toacute lèn.”

Bà đàu cù toang toacute, bà lo cho ông đùy chù, nhíng hai chù “toang toacute” làm bà & mà ách, mùt sùng lèn lèn tròng hùt nhí con khí già. Tuy thí, ông cùng v´c cái thang cùt vào nhà kho, ríi vào nhà cùm, trùn chiùc kù gù, dà thíy hoa híng đù ông mua tíng bà đùng cùm vào chiùc bình thuù tinh. Ông tùm tùm cù i, đàn bà hí nói ví y mà khöng phíi ví y, đéa hoa híng bày giù dà tù i lèn ví cù nò cù.

Cùng khöng phíi lùc nào hí cùng cùi nhau, vù cùng khöng phíi lùc nào ông ví bà líi khöng cù nhíng giùy phùt & mùt bèn nhau khi lù con díi víng cù. Nhíng cùu chuyùn hí trao đùi, nghe khöng ngùt ngào nhí hùi díi mù i, nhíng đùy nhíng lo lùng vù bèn khoèn cho nhau ví sùc khíe cùng nhí chuyùn trong nhà, ngoài phí. Ông hay nhíc bà cùn phíi uùng thèm thuùc bù mù i ngày, cùn bà thí lo lùng cùi chàn cùa ông dùo này díi đùng cù phín thiùu ngay ngùn. Nhíng phiùn nhùt là mù i lùc lài xe cù bèn cùnh lài phí, nhíc nhí tùng chi tiùt khi cùi kim đùng hí nhîch lèn nhîch xuùng, bùi vù bà khöng lài xe mà lài tài xù. Cù này thíc khí cho ông, khi mùt phíi chàm chù nhìn Kính trùng Kính sau, miùng bà thí ong &ng nhíc nhí chùy nhanh chùy chùm, khiùn đùu ông cù hoùng lèn suýt tùng vào xe ngù i khöac. Ông quát ví :

“Có cùm cùi mù m khi khöng? Đi ví bà cù ngày chùt mùt ngàp. ‘Pô L&itacute’ tòi khöng sù mà sù cùi miùng bà’.

Bà im mùt tù i líi lèn mày:

“Dà lài dù mà líi cù chùy ‘len’ giùa, líi muùng ‘ch x&itacute’ thí sao?

Ông hùm hù : “Đùng nòm trong đùu tòi, lài ‘len’ trong líi trùng bèn xe là díi vào thèn xi mǎng, cùng giùp đùu mà chùt.”

Hù cù cùi nhau lí an xù nhí thí, nhùt là khi ông mùt mùi kêm nhèm, khöng nhìn rù bùng

tên đóng, đón quúo phúi mà mãt thòng Mó đón đón lù lù chón ngay bón cón. Thò là ‘sóy mãt ly đi mãt dòm’. Hò đón có nhiúu kinh nghiúm nhóng lón đón đón nhó vúy, ròi loanh quanh mãi tóm khóng ra lói vú, đói lóc vào nhóng khu ló hoúc, chò mãi hoúng hón mà nghe nhó đón tói om vì nói só dóng ngúp lóng.

Bà còn só nhót là tónh nóng nóy cóa ông, khi bò mãt cói xe đóng sau có bóp cói ‘tin tin’ thúc hòi, bòi ông bòn nghúi đóu đóu mà đèn xanh nhóp nhóy vún chòa chòu chòy. Ròi khi nóo vút qua mãt óng, bòen giú ngún tay giúa ra đó chòc tóc. Mói ngún tay là mãt biúu tóng cóa ngôn ngú, có xóu có tót, nhóng ló tróng hóp nóy thói bà phúi can ông đóng bòt chòc kiúu tró lói thiúu vún hóa nhó thò, nhót là ló gúp phúi thóng có sóng, thói thói ‘mãt cóu nhón chón cóu lónh’ vúy. Hòi ông mãi qua Mó, chò hiúu ‘mão tó’ gú vú ngôn ngú ngún tay nhó vúy, lóng ngúng tóm đóng đói thói dóa thòy mãt cói đóu ló xe bón kia thóo ra, giú mãt ngún tay lóen, ông cón lói mím cói nói ‘thank you’ ngúi bòn Mó tót bòng, vú nhóa có thót thóm sao nóo biút mãnh đóng đóng đó chò.

Mói lón có dóp đói đóu vúi ông, phúi lái trên ‘freeway’, xe có lóng lách nhó diún ông xoay tró đón nhóc đóu, mãm luón luón ròa ‘đó khón nón’ bò lói bòt cói. Hòm vúy trong lòng ông đói dóy nhóng thóng khón nón, chóng nóo đói đóu mà nhó ăn cóng, xó hòi nóy khó mà có có hòa bình khi con ngúi có sóng sóc lóen nhó vúy. Nghúi cho cóng thói chò bao giú hòt chiún tranh, tói triúu nóm tróc tói ngún nóm sau, con ngúi có sóng ròi chòt, chiún tranh ròi lói hòa bình, kòi đói vúng lóng đót ngúi lói tiúp tóc sinh ra. Gòi là nhón loúi cón khò, vú lóng ngúi có sóng sóc lóen nhó nói nói cóc sói.

Hòm nay ông bà lói cói nhau. Mãt bà sóng lóen cón ông thói lói khóng nói nóng. Hò đang cón nhón nhau, hay là chò có bà hay cón nhón mà thói. Bà nóo dai nhó đóia, mà lói thót, bà chò hay dai dóng vúi ông chò vúi ngúi ngoài bà ngút sót, chiún tranh chò xóy ra giúa hai vú chóng giúa còn khi ra ngoài bà hay đóm hai chò ‘bình an’ đót tóng riêng cho thiên hò. Thò có tóc khóng chò. Chuyún thói đóu cóng gúi ghúm, vú chóng thóng con trai dón đóa chòu nói đói đóu tó sáng sóm, chóng nóo quên có ngày kòi cóa ông có, mãi tói giú nóo vún chòa dón chòu vú ăn giú.

Ông bòo bà: “Muún gúi phúi nóo. Thòi buúi nóo bòn bò đóu bò có, chóng nóo lóam sao nhóc ngúi ngày gúi ngoài ngày thói bòy vúi ngày chòu nhót”.

Bà chòa chòt: “Nhóng ít ra thòy tôi sóa soún bòn thò, nóo xa nóo gún thói cóng phúi biút đó chòu lói nhóa đót nhang cho ông bà chò. Có thói đóu lói cóp đót đói hòt nhó vúy.

Ông chòp miúng: “Ôi giúo! Không cóng chóng nóo thói tôi vúi bà có bòy ra cóng ròi cóng xói vúi nhau, cóng ít ngúi cóng đóc ăn nhói u.”

Nhón cón nhóa vú, nóu nóng bòy biún xong đón mãt ngút nhó mà con chòu chòa đóa nóo vú, đóm tói thón: “Mai mãt tôi vúi ông chòt đói chòc chòng có ai đót cho nón nhang, có thói buúi nóo thói chòng giú chòp làm gúi cho mãt cóng.”

Ông gút gú: “Lóy các có, hòm nay ngúi gúi ông, mãi các có vú xói bòa cóm vúi con chòu. Các chòu bòt hiúu có bò lói cho, thói buúi nóo chòng giúng hòi xóa, các có ‘sóng khòe chòt thiúng’ vú phúu hò cho có nhóa an vui, khòe mãn, gia đóo trong lóm ngúai êm...’

Nghe bà khòn, ông vú mãi hay pha trò buúc miúng:
“Các có có phúu hò thói có phúu hò, cón viúc hiún vú xin miún cho kòo con chòu nóo só.”

Đang buôn trong bỗng, thó là bà quay sang vỗ c lén vỗ i ông:

“Ăn nói rõ là lăng nhăng, ông đêng đùa vỗ i ngỗi khuêt bóng mà mang tết, các cỏ nghe đênc cỏ, đâu phai ché đêng đùa, bỗ thó hèn gì con cũng vỗ y. Tôi nói cho ông biết, lát nữa dồn nhau vỗ đây tôi cho mệt tròn...”

Ông nhăn mặt: “Thôi xin can bà, bà ché i chúng nó các cỏ cũng nghe, lòn sau hoảng không dám vỗ ăn giỗ nữa. Ai lòn mồi các cỏ vỗ ăn giỗ, cỏ u vui cỏ u khẽ, mà gia ché mệt mũi nhăn nhó nhó con khẽ già, tôi mà là cỏ tôi cũng ‘đêm’ vào. Bà cỏ đê tôi dê y chúng cho, ‘ngột mệt mệt mồi ché t ruồi’ ché nhém nhém ché làm nó ghét mình hòn”.

Bà ngang nghênh trả miếng, bỗi vì có mệt y khi bà ché u thua ông.

“Không phai ngột vỗ i ai cỏ, nó là con ché không phai bỗi mình, nói nòng còn chéng nghe ra, ché nhó đã ăn thua gì.”

Thó là bỗi a cỏ m nêu nòng công phu đê y nhém món ngon bỗng lòn ngột vì chéng ai muôn ăn. Ông bỗi c mình nghĩ tết i thêng con trai vô tâm không biết đòn ngày giỗ ông bà mà bỗi vỗ i nhà giúp mồi chéng. Chúng nó đòn đêu mà quên cỏ đêng vỗ, bỗn trả bây giỗ đòn vô tâm thó cỏ, nêu cha mồi mà không có lòng tha thó và thông cỏm, thì ché c ché n sỏ buôn giỗn suốt đòn. Hóa cho nên hôi vỗ chéng chúng nó mồi lòn y nhau, ông đã nghĩ đòn chuyễn i riêng đòn ai có tết do cỏa ngột i đó. Nhém riêng thì riêng, nỗi nỗi p gia đình vỗn phai giỗ. Ông mệt quen áo rỗi bỗi vỗ: “Tôi đòn đòn này mệt chút”.

Bà đang ngột buôn rỗu nhìn mâm cỏm: “Đi đêu? Cỏm canh đòn sỏn rỗi cũng bỗi đi, đúng là ‘bỗi nào con nót’.

Ông bỗi c mình quát: “Bà biết tôi đòn đêu mà đã toang toát lòn. Tôi đòn tìm chúng nó vỗ đòn bà ché i, ché ăn uống thó này ngon lành gì mà ăn.

Tết nhiên giỗng bà đòn xuông, lão nỗi c mệt: “Thôi ông i. Hai đòn a kia đòn hõi c xa, ché còn chúng nó i vỗ i mình, khó lòn ché sinh tết i ra.

Thóy bà nói, ông bỗi t cỏi, cái tính bà thì ông không lòn, ché chép lòn nhó lòn tròn i nhém rỗi lòn tết đòn ngay, lão thóy bói ché nói thó là gì. Ông nhìn vỗ pha trò: “Trông mệt bà cỏ y nhó ‘con khẽ già’ trong sỏ thú.

Bà cũng nguýt yêu ông: “Ngó ông cỏi i thì khẽ cũng đòn hõi. Rặng cỏ ché a gì đã ‘sút càng gõ y gõng’ cỏ ra.

Hai vỗ chéng già giỗng nhó ‘hai con khẽ’ ngõi bỗi ché y cho nhau. Hõi cãi nhau luôn đòn đòn rỗi vỗn thêng nhau nhó thó đòn y, ai có cỏi i thì hõi mõi i cái răng. Mõi lòn ông đòn làm vỗ thêng vỗng bóng bà, ông bỗi đòn tìm, thóy bà nõm đòn p chẽn kín mít, vỗ i sỏ vào chân vỗ thêng lòn ngột, ông hõi hõi đòn lòn y đòn bõp chân cho bà. Còn hõi ông đòn vỗ muôn, bà đòn ra đòn vào mệt không ngot ngó cái kim đòn hõi, bõng nghĩ đòn trǎm thó bỗi tròn đòn. Nhém hõi nghe tiêng xe ông đòn i ngoài ‘garage’, bà thó phào nhó nhém, nhém rõt bỗi c mình vì cái ‘con khẽ già’ vỗ muôn mà không nói qua cho bà biết, lúc y mệt bà nõng ché ch y hõt mệt con khẽ. Không biết ai là khẽ, nhém hõi cõi nghĩ tết i nhau bõng cái tình đòn y âu yõm mà chéng cõi ai phai hiõi.

Bõng ông đòn bỗi t đòn y khi nghe tiêng máy xe nõi ngoài sân, vỗ chéng thêng con đòn cháu vỗ, thêng bé lòn năm mệt mũi xinh xõn, ché y ào ào vào ôm lòn y ông nõi bi bô: “Thó a ông nõi cháu mõi vỗ”

Thêng cháu nói còn đòn đòn t, mệt mũi nó hõng lòn nhó hai quõi đòn. Ông ôm cháu và lòng âu yõm hõi: “Cháu ông đòn đêu mà lâu thó? Hôm nay giỗ cõi không vỗ sõm mà ăn giỗ.”

Bây giỗ anh con trai mõi lòn tiêng: “Chúng con cho cháu đòn sõi thú, nhó ngày giỗ cõi muôn vỗ sõm, nhém cháu ông không ché u vỗ, cõi đòn xem mãi.”

Ông vuốt tóc cháu, hôn lòn đòn má phính: “Thó cháu thêng con gì trong sõi thú kõi cho ông nghe vỗ i.”

“Cháu xem con khỉ con bú mồi, xem hai con khỉ già cãi nhau.”

Ông béo cháu: “Tụi ng gì, ở nhà mình cũng có hai con khỉ già cãi nhau suốt ngày.”

Bà đang đong trong nhà nhìn ra, nghe ông nói, ló mông ông mệt cái dài hòn cây sỏi....