

Một bài trên mảng VietNamNet mỉ phỏng vui và nêu lên các con số cho thấy người Việt Nam hiện nay rất ít đọc sách.



Theo bài này thì trung bình mỗi năm mỗi người Việt Nam chỉ a “đọc hết” một cuốn sách. Đem tổng số sách (không kể sách giáo khoa) chia cho dân số, tính bình quân cứ mươi người Việt đọc được bảy cuốn sách. Trong số đó, phần lớn chỉ là sách giấy trí mà không bao giờ trí thức. Một giám đốc nhà sách bị quan hàn nha, nghĩ rằng chỉ có sách đọc còn ít hơn nữa. Những cuốn sách có giá trị trên thế giới, đọc được dấy ra tiếng Việt chỉ in chừng 500 cuốn, trong một năm có dân số 85 triệu. Có người so sánh, cho biết dân Thái Lan mỗi năm trung bình mỗi người đọc khoảng năm cuốn sách, tức là đọc nhiều gấp bảy lần mỗi người Việt.

Người ta đọc sách nhiều thì chắc chắn trình độ hiểu biết cao hơn, cách suy nghĩ cũng chính xác hơn. Nói chung, việc đọc sách chắc chắn phai ích lợi cho con người kinh tế quan trọng. Các nhà nghiên cứu phát triển cho biết khi dân mỗi năm đọc sách nhiều hơn thì họ đã góp vào điều sống kinh tế hiện đại hơn vì bấy giờ làm nghề gì cũng phải có kiến thức. Các nước chậm tiến thì dân ít đọc sách. Những việc đọc sách đem lại ích lợi kinh tế nhiều hơn khi phổ cập trong toàn xã hội chứ không thấp trung trong một tầng lớp “lú tú” các thành phố. Bài báo trên VietNamNet đã nêu thí dụ về nước Mỹ, nhận định: “Cái hay ở Mỹ là tri thức sách vở, kiến thức của ai mà không đọc lan rộng đến số đông hơn là chỉ một nhóm người như ở Châu Âu.” Vì trình độ kiến thức chung cao cho nên “Chỉ có nước Mỹ mới sinh ra những phú nhân Bill Gates, Steve Jobs... - những người sống bằng khoa học, trí tuệ.”

Người Việt Nam bây giờ ít chịu đọc sách, chắc vì người ta coi phim bộ, thanh niên thì coi trình diễn nhảy trống và coi báo đăng hình quần áo giày dép mỗi ngày. Cho nên mỗi người có những thiền tuôn thõa ca sĩ ngồi quay cốc, ôm hôn cái ghế mà thõn thõn mỉm cười lên. Mỗi có cảnh mỗi cô chèo tách công ty xây dựng đi thăm công trường đê xi măng, nhôm và sắt mà lối

một ván hàng, đi giày cao gót cũng màu hàng giang nhỉ đang đi mua sắm.

Nhưng không nói gì đến người dân thường, mà chỉ nhũng người lãnh đạo đứng cõng sốn cũng không chịu đọc sách nữa. Nhông Nguyễn Phú Trung chung hồn. Trong bài nghị Trung ương Đóng mở rộng và rõ ràng, ông từng bí thư khung đính đóng Công Sản Việt Nam số không chấp nhận “tam quyền phân lập”. Riêng câu này đã để ghi tên Nguyễn Phú Trung vào lịch sử sự thoái hóa trong nhân loại. Loài người i tiễn bù, mình không theo kịp, rồi còn đi thớt lùi, cho nên gọi là thoái hóa. Từ tháng 17, 18, trong nhân loại đã nêu ý kiến phản đối ghi tên hàng trên quy định hành cõa nhũng người cai trị. Vì thế phản i tách ra ba thứ quyền: Có người sốn ra luật pháp; có người chỉ lo thi hành luật pháp; và nhũng người khác nắm quyền phán đoán xem có hành động nào sai luật luật pháp hay không. Từ tháng 18 đã nêu quắc gia thí nghiệm ý kiến này trong tổ chức chính quyền. Đó là nhũng quắc gia đt đõi c tiễn bù nhanh nhất và cao nhất về kinh tế, văn hóa, và xã hội. Loài người i đã rút kinh nghiệm nhường vay hàng 200 năm nay. Bây giờ ông Nguyễn Phú Trung nhất định bác bỏ không chấp nhận “phân quyền!” Nhường vay chung phản i là thoái hóa thì gọi là cái gì? Điều đáng kinh ngạc là, sau khi ông Nguyễn Phú Trung nói trảng tráo nhường thề, không thấy có ai trong Quốc Hội và trong tòa án tối cao ở Việt Nam mở miệng bàn một câu nào cả! Trên lý thuyết họ nắm quyền lập pháp và tư pháp; nhưng dành người mở miệng. Tình trạng thoái hóa không phản i là đọc quyền cõa ông bí thư đứng cõng sốn!

Lại tuyên bố trên cũng chung tõ ông Nguyễn Phú Trung không chịu đọc sách. Có một cuốn sách bán đầy ở Hà Nội, ai có thời giờ làm sốn mua một cuốn gọi là ông từng bí thư đọc giúp ông mõi mõi ra. Đó là cuốn “Người Trung Quốc và nhũng căn bản trong nhân cách” cõa Hà Tông Tõ, do Phõm Bá dõi ch, nhà xuất bản Công An Nhân Dân in năm 2007. Ông Hà Tông Tõ kõi ch liết đõi kích chung đõi chuyên chung Trung Quốc trong hơn 2,000 năm lịch sử. Cho nên ông viết rõ ràng chung có phân quyền mõi thời sốn dân chung.

Hà Tông Tõ nêu liết ca ngõi chung đõi do dân chung, thõi hiến qua việc cai trị bõng hiến pháp, luật pháp, mà ông gọi là Hiến Chính. Trang 40 cuốn sách trên, tác giả viết: “Nguyên tắc cõa bõn cõa pháp trõ là: Mõi rõng tõ do cá nhân vui khõ năng lõi nhõt, hõn chung tõi đa quyền hõn cõa kõi cõi m quyền.” Trang sau, ông nêu ra tiêu chuẩn: “Bõn thân hiến pháp có bao hàm tõ tõi ng thõi sốn chung và ràng buộc quyền lực chính trõ không. Và trên thõi tõi nó có ràng buộc, hõn chung quyền lực chính trõ mõi cách có hiến pháp hay không?” Và Hà Tông Tõ khõng đõi nh: “Nguyên tắc phân quyền là đọc trõng cõi lõi cõa Hiến Chính; chung yêu là tách biệt quyền tõi pháp với quyền hành chính, thõi hiến sốn chung tõi pháp phản i đõi cõi đõi cõi lập.”

Chung chung ông Nguyễn Phú Trung chung a hõi đõi mõi đõi n nhõng ý kiến nêu trên. Mà đây không phản i là ý kiến cõa “nhũng thõi lực thù đõi ch” nào cả. Đây là mõi tác giả người Trung Quốc, sách đã phõi bõi sốn Trung Quốc, lõi đõi cõi nhà xuất bản Công An Nhân Dân ở Việt Nam in ra. Trong hàng ngũ công an cũng có nhũng người muõn phõi bõi n nhõng ý kiến tiễn bù nhõ vay. Thế mà cõi ông bí thư lõi n nhõng người vay hàng cùng với Trung ương Đóng chung ai chịu đọc sách cả!

Nhân lúc Việt Nam đang bàn sáu hiến pháp, cũng xin trích ý kiến của Hà Tông Tự giỗ i thích tết sao cản phân quyển: “Ràng buộc và hòn chử quyển hòn và hành vi của chính phủ, đó là nhím vỗ chử yểu của hiến pháp.” Ai đọc qua bốn hiến pháp này c Mù thì thấy rõ ý Hà Tông Tự. Hòn hót các điều trong bốn hiến pháp ngắn ngủi đó toàn là những giới hạn quyền hành của chính phủ liên bang. Độc cuốn sách của Hà Tông Tự thấy ông cho là chính chử đỗ chuyên chử gây ra bao nhiêu điều đáng xấu hổ cho người Trung Hoa; thí dụ nhát tính lối, không có tinh thần trách nhiệm, nôn nhã trên mặt đất trời, hèn yểu, nhu nhãc, vân vân!

Hà Tông Tự trích lối triết gia người Anh John Stuart Mill: “Chỗ đỗ chuyên chử, xét tóm bốn chử t, nó đã có khuynh hướng dùng chính sách ngu dân!” (trong bốn sách đã viết nhím tên triết gia Mill thành Miel, nhím lòn; mặc dù cuốn sách Bàn về Tự Do của J.S. Mill đã đỗ c dỗ ch và in Việt Nam). L trang 703, Hà Tông Tự còn bình luận: “Chính sách ngu dân bao giờ cũng đi đôi với việc bỗ quan tâ a cõng, cõm tõ do ngôn luõn... cùng dỗ a vào nhau mà thành hình.” Mù l trang sau, ông viết thêm: “Tôi ác chuyên chử là tôi ác lòn nhát trên thời gian! Hòn chử tõ do ngôn luõn là thâm hiểm nhát, xéo trá nhát, bỗ i nhát, tàn nhán nhát trong các thời đoạn chính trị!”

Nó u mỗ y ông bà trong Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam chửu khó đỗ c Hà Tông Tự thì trõi c hót hõ sõ thõ y phõi trõ lõi quyển tõ do ngôn luõn cho người dân, đỗ ít nhát tránh khõi nhõng lõi kõt tõi: “Thâm hiểm nhát, xéo trá nhát, bỗ i nhát, tàn nhán nhát;” và cái tõi “ngu dân”. Trên hót, phõi bõt đỗ u tôn trọng và thõc hiến quy tõc phân quyển; đỗ nghe ông Nguyễn Phú Trung.

Bao giờ đỗ t nõi c có tõ do thì người dân mõi có hõng thú đỗ c sách. Nhõ tác giõ bài trên VietNamNet viết võ nhõng Bill Gates và Steve Jobs thành công trong xã hội Mù: “...chỗ lõi môi trường đó mõi giúp nhõng người có phát minh, sáng kiến có thõ giàu có đỗ c. Hõ chính là nhõng người đang làm ra sốn phõm và hàng hóa hõ trõ con người. L Việt Nam thì không thõ có chuyển nhõ võ y.”

Thõc ra không thõ nói có liên hõ nhân quõ trõc tiõp giõ a trình đỗ kiõn thõc cõa dân chúng Mù või sõ thành công cõa nhõng nhà kinh doanh Bill Gates và Steve Jobs. Hai hiõn tõi ng diõn ra song song; cõ hai đỗ u cùng do mõt nguyên nhân gây nên, là xã hội tõ do. Khi các ngành báo chí, xuõt bõn đỗ c tõ do thì dân chúng sõ đỗ c sách nhím hõn; khi các nhà kinh doanh đỗ c tõ do thì nhõng người có sáng kiến táo bõ o đỗ thành công lõn. Muõn bõ o đỗ m xã hội đỗ c tõ do thì phõi tõ chõc theo quy tõc phân quyển, mõi người Việt Nam phõi nhõc nhõ cho ông Nguyễn Phú Trung đỗ u đó đỗ ông đỗ c thêm. Hy võng ông sõ hiõu ra rõng cõi ng lõi không phân nhím ba quyển lõp pháp, hành pháp, và tõ pháp tõc là cõn trõ sõ tiõn bõ kinh tõ cõa cõa dân tõc.

Nguyễn Phú Trung không đọc sách

Tác Giả: Nguyễn Duy
Thứ Sáu, 01 Tháng 6 Năm 2012 22:05
