

Thưa Ông,

Tôi hân hạnh gửi đến ông bức thư này để nói lên những suy nghĩ của tôi về cuốn In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam của ông.

Trong top biên khảo nổi tiếng Fifteen Decisive Battles of the World xuất bản năm 1851, số gia kiêm luật gia Sir Edward S. Creasy đã đưa ra nguyên lý sau đây: Tất cả quan trọng là chỉ số, con số ngẫu nhiên và bối cảnh, hoặc con số vũ khí bất thường. Nó đặc tính bỗng nhiên gì ta có đặc tính ngày hôm nay, do cuộc chiến tranh hoặc hèn nhát bộc lộ.

Tuy sống trên những lịch sử khác nhau, ông và tôi, tôi còn cấp sách đến trường, đã học những tác phẩm của Homer, Aeschylus, Sophocles, Euripides, Plato, Aristotle... Những điều vẫn còn này đã không đặc trưng cho chúng ta và con em chúng ta, nếu không có chiến thắng Marathon. Nhìn số sách đã ghi: năm 490 trước Công Tây La Mã, những đoàn quân man rợ Ba Tư đã tràn vào phá phách các đồn th万里 i Acropolis. Dân thành Athens đã đánh lui, và đã chiến thắng trên cánh đồng Marathon.

Trong bài talk bài về kinh Oresteia của Aeschylus, hai học giả Robert Fagles và W. B. Stanford đã giải thích Marathon là chiến thắng của phái đánh bộ binh bộ lạc, của những con đánh bộ binh khỉ phe nhau, của đội do bộ gãy gông xiêng... Hai học giả đó viết thêm: Chiến thắng Marathon có thể đặc biệt coi là biến cố quyết định cho sự phát triển của nền văn minh Tây Phương sau này.

Trong top biên khảo Fifteen Decisive Battles of the World, Sir Creasy cũng đã viết: chiến thắng Marathon đã giúp cho nhân loại nhận kho tàng văn hóa của Hy Lạp, đã đếm bao nhiêu phát triển của nhân loại như thế nào, đã giúp cho sự nảy sinh của trí tuệ Tây Phương, và qua các thời đại, đã đưa nền văn minh Tây Phương tiến lên. Mặc dù, Sir Edward Creasy đã đưa ra kết luận: nếu không có chiến thắng Marathon, Tây Phương đã không có đặc điểm nào về văn minh hiện nay.

Còn chiến tranh lớn nhất của thế kỷ 20 là Đế Quốc Pháp và Đế chế Minh. Và chiến thắng Normandy (then chia cho cuộc chiến tranh Đế quốc Xã hội Âu Châu) đã đưa nhân dân Pháp vào siêu cường. Thời vua Louis XIV sau cuộc chiến tranh Cách Mạng (1775-1783) là một đòn Mười lăm đòn vĩ siêng. Thời vua Louis XV sau cuộc chiến tranh Cá Mập (1861-1866) sau cuộc Mười lăm thành mươi quốc gia đặc lập, sau cuộc Nội chiến (1861-1866) sau cuộc Mười lăm thành mươi quốc gia thắng nhất, thì sau chiến thắng Normandy năm 1870 Mười lăm đã trở thành mươi trong hai siêu cường của thế giới, trở thành người lãnh đao đáng kính của Thủ tướng Tự Do, và cuối cùng trở thành kinh chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Lạnh.

Hãy tưởng tượng những gì đã xảy ra cho thời gian đó nói chung và cho riêng Mười lăm nói riêng, nếu không có chiến thắng Normandy. Bộ lạc số người trên đất Áo Châu thêm mươi thời gian, vẫn không hủy quỷ không lường được. Những Mười số không bao giờ trở thành mươi siêu cường; những Mười số không bao giờ trở thành người lãnh đao đáng kính của thế giới đó. Và thời gian con mươi của nhân loại, những Mười mươi mươi số chỉ là đất đai của những kẻ đi tìm vàng, mươi mươi con buôn.

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Văn Chánh

Th&#7913; S&#225;u, 02 Th&#225;ng 10 N&#259;m 2009 14:14

Bây giờ tôi xin nói về cuộc chiến tranh miền Nam VN 1960-1975. Cuộc chiến tranh này, thực chất là một cuộc chiến tranh xâm lược của CS quốc tế phát động trong tên trinh nhuệ mỉa bẩn đao Đông Dương, trước kia nhuệ mỉa toàn vùng Đông Nam Á. Hồ Chí Minh và CSVN chỉ là kẻ thua hành. Nhân dân miền Nam VN đã đem xương máu ra chiến đấu. Và, trung thành với những lý tưởng tôi do cũng như trung thành với những lính cam kết của ít nhất 4 vua Tống Thống của mình, nhân dân Mĩ đã tham chiến với miền Nam VN, như một đồng minh. Cái tên này dân tộc Việt Nam đã iết ghi nhớ.

Câu hỏi đập ra: nếu không có Mĩ không tham chiến với miền Nam VN, những gì đã xảy ra? Đã có một nước Việt Nam bỗ rải vào quyết định của CS quốc tế, ngay từ cuối thập niên 1950. Đã không có một miền Nam VN thịnh vượng, bao tốn đế cilen văn hóa dân tộc VN và phát huy được những truyền thống dân chủ đó, đến ngày hôm nay nhân dân VN trong cũng như ngoài nước có được những điều kiện tốt hơn, điều tranh cho một nước VN không riêng sốn. Đó là điều với miền Nam VN. Đất với Á Đông, đã không có những Thái Lan, Đài Loan, Tân Gia Ba... Những quốc gia này đã có điều kiện (thời gian, an ninh, vấn đề tự do) để phát triển, như cuộc chiến tranh miền Nam VN; những quốc gia này hiện là những nhân tố hùng hổ có thể giúp nước Mĩ thúc đẩy những mục tiêu chiến lược trong tái lập lại vùng Đông Nam Á.

Câu hỏi cũng đập ra: nếu không có Mĩ không phản bội miền Nam VN, cái gì đã xảy ra? Đã không có họa một triều đại VN chiến thắng trên biển trong cuộc ra đi tìm tự do. Đã không có một miền Nam bỗ rải vào tay CSVN, và giờ là thời điểm 1980 khi Liên Xô và Đông Âu bắt đầu rệu nát, chính CSVN đã có thời bao thanh toán bao giờ mà không cam kết đùi vui niềm Nam VN, chính họ đã đập toàn thể giới kính nể, bao gồm cũng như thù. Chính chính nước Mĩ đã không bỗ Thủ tướng Tống, nếu không muốn nói là khinh bỉ. Số coi thường này đã thời hiện rõ ràng trong con mắt của các nhà lãnh đạo Á Châu từ 20 năm nay đến với nước Mĩ. Số coi thường này cũng đã thời hiện trong với Bosnia hiện nay. Bài học Việt Nam 1975 vẫn còn ám ảnh lingers tâm thời giới; nó không cho phép các nhà lãnh đạo Âu Châu đập tin vào lính cam kết của các chính quyền Mĩ.

Trong hơn 20 năm qua, nước Mĩ đã phản i mang trong mình Hội Chứng Việt Nam (Vietnam Syndrome), họ chỉ có sáu phản bội, cõi sáu khiếp nhặt. Họ chỉ có này, nước Mĩ vẫn còn phản i mang trong mình bao nhiêu năm nỗi ám ảnh lingers tâm thời giới; nó không cho phép các nhà lãnh đạo Âu Châu đập tin vào lính cam kết của các chính quyền Mĩ.

Cuốn In Retrospect kể lại thời kỳ chiến của Việt Nam. Thực ra, đó là thời kỳ chiến chính nước Mĩ. Thời điểm 1960, khi phản i đập động đập vui mừng mỉa chiến khống hoảng ngày càng thêm trống töi Đông Nam Á do CSVN quyết töi ra, nước Mĩ đã đập lãnh đập bối JF Kennedy, một vua Tống có mê lực (charisma), những thiêu viễn kiến và không quyết đáp. Vua Tống có ý đã đập töi thời bối này đập n thời bối khác, töi với Vua Con Heo đập vua Ai Lao, đập n vua Lật đập n vua Đỗ Nhứt Công Hòa VN. Thời hiện, thời gian đó, nước Mĩ đã có một khả thi iu khéo năng và thi iu nhân cách làm bỗ trống quay phỏng. Khi đó, chính là ông, Robert S. McNamara.

Khéo năng và nhân cách của ông hiện lên rõ ràng trong cuốn In Retrospect, một cuốn sách - lịch sử và thời tiễn đã chứng minh - đây rõ ràng sai lầm vua VN, nhưng sai lầm trong töi duy cũng

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Văn Chánh

Th&#7913; S&#225;u, 02 Th&#225;ng 10 N&#259;m 2009 14:14

nhưng trong hành động, nhưng sai lầm của chính ông và cả một số Mĩ. Sai lầm, khi coi CS quốc tế không phải là một đội hình hòa bình mà giãi nói chung và nói riêng về hòa bình Đông Nam Á nói riêng. Sai lầm, khi coi cuộc chiến tranh miền Nam VN là một cuộc “chiến tranh giãi phóng dân tộc”. Sai lầm, khi coi Hồ Chí Minh là người Việt quốc gia yêu nước. Sai lầm, khi chỉ trách ông Ngô Đình Diệm. Sai lầm, khi trách quân đội miền Nam VN thiếu khả năng và dũng cảm chiến đấu. Tôi không thể liệt kê tất cả những sai lầm của cuốn In Retrospect. Tôi chỉ kể ra một vài thí dụ.

Đó là có thể tha thứ cho ông vì những sai lầm nói trên, bởi đó thuộc về bản thân ông. Vì những điều đó không trong cuốn In Retrospect, trách khi giải thích bao nhiêu quốc phòng Mĩ, ông chỉ là chỉ trách một công ty xe hơi, không biết gì về chính trị.

Nhưng điều đó là không thể tha thứ cho ông, khi ông viết rằng: TT Ngô Đình Diệm đã sống vui em dâu là bà Ngô Đình Nhu như vậy chung. Nếu ông viết điều đó với sự để ý tinh thông thì cũng, kèm theo những từ ngữ thông thường như “theo tin đồn”, hoặc “theo một số người”, ông vẫn không tránh được sự khinh bỉ của dư luận. Đáng này, ông viết một cách quyết định, không để ý, và không viết dùn bằng cách, dù là bằng cách nào đó. Liêm khiết của người trí thức, ông đù đâu?...

Có thể tôi lầm chỗ chăng? Văn hóa VN, là giáo Đông Phêrông cũng như một chút văn hóa Pháp trong tôi đã khiến tôi nhìn xét sai lầm về ông, một người Mĩ từng là một người coi là thuần túng lối sống và lãnh đạo của Mĩ?

Tôi vẫn mong có dịp đến nghĩa trang Arlington để viếng thăm TT Kennedy, và Tổng thống Mỹ đã nhân dân Mĩ tôn trọng, vì mê lõi và vì bỗng chết thảm, hiện là vì những thành tựu trong 3 năm ngồi tòa Bạch Ốc. Và nếu có dịp viết về cuốn sách của riêng Tổng thống này cũng như cuốn sách của một số về Tổng thống khác của một số Mĩ, chắc chắn tôi sẽ không dám viết những điều xúc phạm đến danh nhân của các vị đó, cho dù - trong giới thuyết - những điều này có thật và có thể chứng minh. Văn hóa Việt Nam, là giáo Đông Phêrông, cũng như một chút văn hóa Pháp trong tôi không cho phép tôi làm điều đó.

Ông đã có liêm sỉ bỗng nhiên trung thực đến mức xúc phạm đến anh linh của ông Ngô Đình Diệm, một vị tổng thống đáng kính của quốc gia Miền Nam, và cũng là “một trong những nhà lãnh đạo có khả năng nhất của Á Châu Tự Do”. Ông hiện tại là điều đó. Và ông nên thế nào.

Trong cuốn In Retrospect, ông có nhắc đến việc ông bị ám sát trong chuyến đi thăm miền Nam Việt Nam, hồi tháng 5/1964. Người ám sát ông là tên đặc công Việt Cộng Nguyễn Văn Trỗi. Tôi có nói chuyến viếng thăm trong nhà lao, vài ngày trước kia khi nó bị hành quyết. Tôi khóc vì tôi, vì đã đến đất đi theo CS để phái mang án tử hình, bị lõi nghe i và mõi cõi tên Quyên. Nhìn nó khóc, tôi tin nó thành thật. Nhưng khi nhìn ông khóc mõi đây trên đài truyền hình ABC trước một Barbara Walters, khóc cho những sai lầm của ông và cả một số Mĩ, tôi không tin ông thành thật. Ông làm cho nhiều người phái phẫn nộ. Ông đóng khố, nhưng đóng quá vui. Tôi cũng nghĩ: nếu hôm đó (ngày mùng 9 tháng 5 năm 1964), ông bị giết tại công Lý Sài Gòn, chắc chắn sẽ có thêm một số anh hùng; xác ông có thể đã được mang về chôn cất tại nghĩa trang Arlington, và lõi nghĩ dành cho các anh hùng dân tộc của Mĩ. Và lõi tiên tri của Homer đã đúng nghỉ. Cách đây 25 thế kỷ, trong thiêng anh hùng ca Illiade, Homer đã viết rằng: trong cuộc chiến nào cũng vui, và có những kẻ hèn nhát nhất được tôn vinh lõi cùng với những người

dũng cõm.

Trong cuõn In Retrospect, ông dã chõy tõi bõng cách đõ tõi cho ngõõi khac. Ông dã thõa mõ sõ hy sinh cao cõa quân đõi Mõ và quân đõi VN. Ông dã bõch hõa tõi ác xâm lõõc cõa CSVN. Ông dã bõi nhõ dân tõc Mõ, và bõi nhõ chính nghĩa đõu tranh cõa dân tõc VN. Chõa đõ, ông dã dùng nhõng lõi lõ thiõu lõ đõ nói võ nhõng ngõõi mà ông khõng lõa thich, cũng nhõ ông dã dùng nhõng lõi lõ quá đáng đõ ca ngõi nhõng ngõõi mà ông cõnphõi ca ngõi. Nhõng lõi ca ngõi mà ông dànhe cho TT Kennedy trong cuõn In Retrospect, đõn thuõn chõ là nhõng lõi xu nõnh dùng đõ phung đõu. Tóm lõi: làm ra võ thõng minh xuõt chung, thiõu ý thõc chinh trõ, thiõu lõõng thiõn, trõng trõn và thõi cõ chõ nghĩa, đó là con ngõõi cõa ông trong cuõn In Retrospect.

Trong cuõn In Retrospect, ông dã liõt kẽ nhõng sai lõm cõn bõn cõa nõõc Mõ trong cuõc chiõn tranh miõn Nam Viõt Nam. Nhõng câu hõi đõõc đõt ra. Ông biõt nhõng sai lõm đó, lúc nào? Tõi sao ông khõng nói ra cuõi năm 1967 khi ông rõi chõc bõ trõõng quõc phõng, đõ tránh cho bao nhiêu ngõõi con lõu tú cõa nõõc Mõ khõi phõi hy sinh mõt cách "või ích"? Tõi sao lõi đõi đõn năm 1995 mõi nói ra? Tôi võn nghĩ, cũng nhõ dõ luõn võn nghĩ: cuõn In Retrospect chõ là nhõng suy tõ cõa ông sau này, đõõc viõt ra đõ chõy tõi cho bõn thân ông, chõy tõi cho nõõc Mõ, và đõ làm yên lõõng tâm nhõng con buõn Mõ đang muõn nhõy vào Viõt Nam. Ngày 11 tháng 7/1995 võa qua, nhân danh nhõng lý tõõng nhân đõo và nhân quyõn, Tõng Thõng Clinton dã thiõt lõp bang giao või chõ đõ CS Hà Nõi, mõt chõ đõ bõo ngõõc thù nghõch või nhân dân và dân tõc VN. Chõ đõ bõo ngõõc lõy dã trõ thù, hành hõ dã man và giam cõm nhõng ngõõi quõc gia, nhõt là các chiõn sõi cõa QLVNCH, trái või Hiõp Đõnh Ba Lê 1973. Chõ đõ bõo ngõõc lõy đang giam cõm nhõng chiõn sõi cõa tõ do, trong đó có các või lanh đõo Phõt Giáo, nhõ Thõng Tõa Thích Huyõn Quang, TT Thích Quõng Đõ... vì tõi đõu tranh cho nhân quyõn, cho tõ do và cho tôn gião. Chõ đõ bõo ngõõc lõy dã và đang khõa kín nhân dân Viõt Nam trong kiõp sõng cõc và tõi tõ nhõt lõch sõ Viõt Nam.

Thõt là mõa mai cho nõõc Mõ, mõt nõõc đõõc ca tõng trong bài quõc ca - mõt cách xác đáng - là xõ sõ cõa nhõng ngõõi tõ do và quõe hõõng cõa ngõõi dũng cõm.

Tôi viõt bõc thõ này, buõi sáng mùng 1 tháng 11, khi tõõng nhõ cái chõt cõa TT Ngô Ðình Diõm và cái chõt cõa TT Kennedy, cách đây hõn 30 năm. Tôi võn tiõc cho TT Kennedy. TT Kennedy dã khõng sõng thõm vài tháng nõa đõ chõng kiõn nhõng gõi dã xõy ra cho miõn Nam VN và cho nõõc Mõ, sau khi TT Diõm bõ giõt. Nhõng gõi đó cũng dã đõõc chinh ông cõu bõ trõõng kõ lõi trong cuõn In Retrospect. Ông cõu bõ trõõng cũng dã kõ lõi lõi Mao Trõch Đông tâm sõ või ký giõ Edgar Snow năm 1965. Hõ Mao dõn ý rõng: "Mõ dã khõng nghe lõi Ngô Ðình Diõm". Mõ đây khõng phõi là nhân dân Mõ, mà là TT Kennedy, và chinh quyõn Kennedy trong đó có ông.

Trên bàn viõt cõa tôi, có bõc võ võ ngõõi chiõn sõi QLVNCH või nõn cõ vàng ba sõc đõ, hình lõnh mõt quân đõi khõng thua sút bõt cõ quân đõi nào trên thõ giõi, võ lõng dũng cõm và võ khõ năng chiõn đõu. Quân đõi lõy dã chõp nhõn mõi hy sinh gian khõ, dã chiõn đõu cõc kõ dũng cõm, đõ bõo võ Miõn Nam và đõ ngăn chõn lõn sóng đõ tõi vùng Đông Nam Á. Quân đõi lõy dã chiõn đõu trong nhõng đõu kiõn cõc kõ nghiõt ngã - đõu kiõn chinh trõ cũng nhõ đõu kiõn xã hõi - đõ rõi cuõi cùng bõ trói tay, phõi buõng súng, và làm võt hy sinh cho mõt cuõc trõ thù man rõ cõa CSVN. Đó mõi đich thõc là Thõm Kõch cõa Viõt Nam. Và nõõc Mõ dã đóng góp rõt nhõu đõ tõo ra thõm kõch lõy.

T&#225;c Gi&#7843;: Nguy<sup>ễn</sup> Văn Ch<sup>ử</sup>c

Th&#7913; S&#225;u, 02 Th&#225;ng 10 N&#259;m 2009 14:14

---

L<sup>à</sup>t đ<sup>ò</sup> Ngô ĐÌnh Di<sup>m</sup>, g<sup>â</sup>y ra h<sup>ìn</sup> lo<sup>n</sup> chính tr<sup>ú</sup> t<sup>ù</sup>i mi<sup>n</sup> Nam, r<sup>ú</sup>i đ<sup>ò</sup> t<sup>ù</sup>i cho mi<sup>n</sup> Nam kh<sup>ô</sup>ng có l<sup>ã</sup>n đ<sup>ò</sup>o.

Ch<sup>ú</sup> x<sup>em</sup>ng và t<sup>ù</sup>o ra Hi<sup>p</sup> Đ<sup>ìn</sup>h Ba L<sup>e</sup> 1973, h<sup>ìn</sup>p th<sup>ú</sup>c h<sup>óa</sup> s<sup>ẽ</sup> có m<sup>ột</sup> c<sup>h</sup>a b<sup>é</sup> đ<sup>ò</sup>i CS B<sup>ắc</sup> Vi<sup>t</sup>t trên l<sup>ã</sup>n th<sup>ú</sup> mi<sup>n</sup> Nam VN, ng<sup>ó</sup>ng vi<sup>n</sup> tr<sup>ú</sup> quân s<sup>ĩ</sup> cho Mi<sup>n</sup> Nam VN, rút lui “trong danh d<sup>ò</sup>” (!), b<sup>é</sup> r<sup>ú</sup>i quân đ<sup>ò</sup>i Mi<sup>n</sup> Nam VN, r<sup>ú</sup>i đ<sup>ò</sup> t<sup>ù</sup>i cho quân đ<sup>ò</sup>i l<sup>à</sup>y thi<sup>u</sup> kh<sup>ô</sup>ng n<sup>ă</sup>ng và d<sup>û</sup>ng c<sup>h</sup>m đ<sup>ò</sup> chi<sup>n</sup> đ<sup>ò</sup>u.

Ph<sup>ó</sup>i ch<sup>ă</sup>ng đ<sup>ó</sup> l<sup>à</sup> lo-gic và đ<sup>ò</sup>o t<sup>ù</sup>c (ethics) c<sup>h</sup>a n<sup>h</sup>ac M<sup>ỹ</sup>, m<sup>ột</sup> n<sup>h</sup>ac t<sup>ù</sup>ng đ<sup>ò</sup>o c<sup>o</sup>i là ng<sup>ó</sup>ng l<sup>ã</sup>n đ<sup>ò</sup>o đ<sup>áng</sup> k<sup>ính</sup> c<sup>h</sup>a th<sup>ú</sup> gi<sup>á</sup>i t<sup>ù</sup> do? Ph<sup>ó</sup>i ch<sup>ă</sup>ng đ<sup>ó</sup> l<sup>à</sup> truy<sup>ê</sup>n th<sup>ú</sup>ng đ<sup>ò</sup>o đ<sup>ò</sup>c c<sup>h</sup>a n<sup>h</sup>ac M<sup>ỹ</sup>, m<sup>ột</sup> n<sup>h</sup>ac t<sup>ù</sup>ng đ<sup>ò</sup>o c<sup>o</sup>i là x<sup>í</sup> s<sup>ĩ</sup> c<sup>h</sup>a nh<sup>ó</sup>ng ng<sup>ó</sup>ng l<sup>ã</sup>n đ<sup>ò</sup>o và quê h<sup>ìn</sup>g c<sup>h</sup>a ng<sup>ó</sup>ng d<sup>û</sup>ng c<sup>h</sup>m? Ph<sup>ó</sup>i ch<sup>ă</sup>ng đ<sup>ó</sup> l<sup>à</sup> Nh<sup>ó</sup>ng Bài H<sup>ìn</sup>c mà t<sup>ù</sup>n th<sup>ú</sup>m k<sup>ết</sup> Vi<sup>t</sup>t Nam d<sup>ã</sup> đ<sup>ò</sup> l<sup>ò</sup>i, v<sup>à</sup> l<sup>òng</sup> d<sup>û</sup>ng c<sup>h</sup>m c<sup>h</sup>a nh<sup>ân</sup> d<sup>ân</sup> M<sup>ỹ</sup> c<sup>ũng</sup> nh<sup>ó</sup> v<sup>à</sup> s<sup>ẽ</sup> th<sup>à</sup>nh t<sup>ín</sup> c<sup>h</sup>a các ch<sup>ính</sup> quy<sup>ê</sup>n M<sup>ỹ</sup>? Tôi kh<sup>ô</sup>ng d<sup>ám</sup> ngh<sup>ĩ</sup> nh<sup>ó</sup> v<sup>à</sup>y. B<sup>é</sup>i v<sup>i</sup>: ngh<sup>ĩ</sup> nh<sup>ó</sup> v<sup>à</sup>y, l<sup>à</sup> x<sup>úc</sup> ph<sup>ó</sup>m n<sup>h</sup>ang n<sup>h</sup> đ<sup>ò</sup>n d<sup>ân</sup> t<sup>ù</sup>c M<sup>ỹ</sup>, m<sup>ột</sup> d<sup>ân</sup> t<sup>ù</sup>c mà tôi lu<sup>ôn</sup> ng<sup>ó</sup>ng m<sup>ẽ</sup> l<sup>à</sup> đ<sup>ò</sup>i l<sup>ò</sup>ng, anh h<sup>ùng</sup>, kh<sup>ô</sup>ng bi<sup>ết</sup> gian d<sup>ò</sup>i và kh<sup>ô</sup>ng bi<sup>ết</sup> ph<sup>ó</sup>n tr<sup>ú</sup>c.

Kính chào ông,

Houston, ngày 1 tháng 11, 1995.

NGUY<sup>Ễ</sup>N VĂN CH<sup>Ử</sup>C

C<sup>h</sup>u S<sup>ĩ</sup> Quan Quân L<sup>ực</sup> VNCH,

C<sup>h</sup>u Lu<sup>ật</sup> S<sup>ĩ</sup> Tòa TT Saigon,

C<sup>h</sup>u Ch<sup>ủ</sup> T<sup>ù</sup>ch l<sup>ý</sup> Ban T<sup>ù</sup> Pháp Đ<sup>ìn</sup>h Ch<sup>ủ</sup> Th<sup>ống</sup> Ngh<sup>ị</sup> Vi<sup>n</sup> VNCH,

Nguy<sup>ễn</sup> T<sup>ử</sup>ng Th<sup>ử</sup> Ký Li<sup>ên</sup> Đo<sup>àn</sup> Công Gi<sup>áo</sup> Vnt<sup>â</sup>i Hoa K<sup>ỳ</sup>.

\* B<sup>é</sup>n ti<sup>ế</sup>ng Anh s<sup>ẽ</sup> đ<sup>ò</sup>o c<sup>h</sup>gi<sup>á</sup>i cho các d<sup>ân</sup> bi<sup>ết</sup> ngh<sup>ĩ</sup> s<sup>ĩ</sup> M<sup>ỹ</sup>, nh<sup>ân</sup> vi<sup>n</sup> n<sup>h</sup>i các ch<sup>ính</sup> quy<sup>ê</sup>n TT Clinton, các v<sup>à</sup> c<sup>h</sup>u TT Ford, Carter, Reagan, Bush, m<sup>ột</sup> s<sup>ẽ</sup> t<sup>ù</sup>ng l<sup>ã</sup>n M<sup>ỹ</sup>, các tr<sup>ú</sup>ng đ<sup>ò</sup>i h<sup>ìn</sup> l<sup>òn</sup> và các t<sup>ù</sup> báo l<sup>òn</sup> t<sup>ù</sup>i M<sup>ỹ</sup> c<sup>ũng</sup> nh<sup>ó</sup> t<sup>ù</sup>i Anh Qu<sup>ốc</sup>. B<sup>é</sup>n ti<sup>ế</sup>ng Pháp s<sup>ẽ</sup> đ<sup>ò</sup>o c<sup>h</sup>gi<sup>á</sup>i cho các t<sup>ù</sup> báo l<sup>òn</sup> t<sup>ù</sup>i Ba L<sup>e</sup>. Nguy<sup>ễn</sup> Văn Ch<sup>ử</sup>c