

Ôn cõ tri tân



Nguyễn Văn Thiệu

Mỗi năm, đến ngày 30 tháng 10, người Việt đón tranh thề ng nhìn lòi quá khứ để tìm hiểu về sao mòn Nam Việt Nam đã bỗng mồm cách quá mau chóng và chúng ta đã rút ra điều gì bài học nào qua biến cố đau thương này.

Gần đây dù đón mừng ý rằng miền Nam Việt Nam đã bắt mồm cách quá nhanh chóng, trước tiên là do trách nhiệm của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, mồm ngay lập tức lãnh đạo quốc gia theo cảm tính, không còn biết Đế quốc Minh và đế chế đang làm gì. Cho đến khi đã tháo chạy qua Anh quốc rồi Hoa Kỳ, Tổng Thống Thiệu vẫn chưa nhận ra điều gì sai lầm của mình và trong rồng ông số còn điều Mười đã ra đóng góp vài trò nào đó trong việc hình thành một chính phủ chuyen tiệp tại Việt Nam!

Các tài liệu của CIA và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đều ghi rõ rằng cho thấy tiến trình làm mồi miền Nam của Tổng Thống Thiệu đã có khởi đầu năm 1963, khi ông được CIA dùng để đánh lừa và lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Số nghiệp vụ của ông đã đi lên từ đó, nhưng cũng từ đó, miền Nam bắt đầu vào một con đường đênh mông khốc liệt. Những tài liệu đều tiết lộ này số là bà Nguyễn Thị Mai Anh, và cõa Tổng Thống Thiệu, và các tay chân thân cõa cõa Tổng Thống Thiệu bị bắt, nhưng số thời khắc số không thể che giấu được.

## BỘN CÓC NHÁI CỦA CIA

Trong một báo cáo mồi gõi đi lúc 2 giờ chiều ngày 7.9.1963, Đội Sát Cabot Lodge đã tung trình vui Bộ Ngoại Giao với cuộc họp giao các viên chức Hoa Kỳ với ông Ngô Đình Nhu từ 6 đến 8 giờ 15 chiều thứ sáu 6.9.1963, trong cuộc họp này, ông Nhu có nói mồi câu nhõ sau: "Nếu tôi đi, Quân Lực số năm chính phủ. Bộn cóc nhái cõa CIA và USIS số phá hoại năm lõi chiến tranh".

Nguyên văn câu đó nhõ sau: "If I leave, the Armed Forces will take over the government. Ceux qui ont été nommés (which I translate as "these shemers" or "these contrivers") de la CIA et de l'USIS vont saboter l'effort de guerre." (FRUSS 1961 – 1963, Volume IV, tr. 131).

Trong một báo cáo mồi khác gõi cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc 6 giờ 39 phút chiều 29.10.1963 (3 ngày trước cuộc đảo chính) Đội Sát Lodge có báo cáo rằng hôm 25.10.1963, ông Trần Trung Dũng, cõu Phủ Tá Bộ Quốc Phòng đã nói với các viên chức CIA với khả năng và ý định cõa các Tổng Lãnh. Ông ta coi đã số các Tổng Lãnh không gì khác hõn là "các trung sĩ mang quân phục Tổng Lãnh" (He considers majority of Generals no more than sergeants in General uniforms). Theo ông, mặc dù có chỉ định cõa đổi tên thay thế, nhưng các Tổng Lãnh thiêu kinh nghiệm chính trị cõa thiết kế diều hành chính phủ. (FRUSS, 1961 – 1963, Volume IV, tr. 357 – 358).

Nhõng nhõn đênh cõa ông Ngô Đình Nhu và ông Trần Trung Dũng đã trở thành hiến thõc và mòn Nam đã mồi. Người Mười cũng thõa biõt các tông Việt Nam như Dõng Văn Minh, Trần Văn Đôn, Nguyễn Khánh, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đinh, Trần Thị Khiêm, Đ

Một, Nguyễn Văn Thiếu, v.v., chỉ là “bộn cóc nhái” của CIA hay là “những trung sĩ mang quân pháo Tinh Lãnh”, những họ quý tộc đanh xài, vì chỉ có những người này tham mưu cho Mười điều kiện và quyết định hoàn toàn số phận của miền Nam Việt Nam.

Trong tác phẩm “President Kennedy, Profile of Power”, số gia Richard Reeves đã ghi lời nhận sau:

“Người Mỹ, vì các mục tiêu tham chiến, đã cai quản đất nước. Các tướng lãnh Việt Nam cũng i trung các máy quay phim, những lo lắng và chờ đợi tin tức và chờ thời tại Washington, thành phố mới của miền Nam Việt Nam.” (trang 651)

#### GIA NHẬP ĐÁM CÓC NHÁI

Trong đám “cóc nhái” của CIA, có hai tên được CIA tín nhiệm nhất, đặc biệt xứng đáng cho đêm ngày miền Nam sập đổ và đặc biệt là lên máy bay đặc biệt thoát chạy về vị vòi vàng bắc đêm theo đường vịnh thần phì da lát ngoái, đó là Tướng Trần Thiếu Khiêm và Tướng Nguyễn Văn Thiếu.

**1.- Trần Thiếu Khiêm:** Tốt nghiệp Chuẩn Ủy Sĩ Quan cao cấp trường Viễn Đông khóa 1946 – 1947 và đặc biệt đi tu nghiệp khóa Chữ Huy và Tham Mưu tại Command and General Staff College ở Fort Leavenworth, Kansas, tại Hoa Kỳ khóa 1957 – 1958. Nhiệm vụ người tin róng Đài Tá Khiêm đã đặc biệt tuyệt vời và luôn luyên làm nhân viên CIA trong thời gian học ở trường này.

Khi cuộc đàm chánh ngày 11.11.1960 xảy ra, Đài Tá Khiêm là Tỉnh trưởng Sở Đoàn 21 kiêm Quyền Tỉnh trưởng Quân Khu 5, đã đảm trách công việc đặc biệt của cuộc đàm chánh này. Tướng Trần Văn Đôn tiết lộ rằng khi đêm quân về Sài Gòn, Đài Tá Khiêm có tiếp xúc với Đài Sĩ Mervin Durbrow và Tướng McGarr, người cầm đầu cơ quan MACV. Hai viên chức này không hoàn toàn là ông Diệm, nhưng đã khuyên không nên lật đổ ông Diệm, chỉ cho ông ấy một bài học nhớ kỹ là đừng rủi.

Còn ông Diệm lén ông Nhu không hay biết Đài Tá Khiêm đã làm việc cho CIA, nên vẫn “công khai” nói trên, ngày 6.12.1962, Tướng Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã ký Sắc Lệnh thăng Đài Tá Khiêm lên Thiếu Tướng và giao cho giữ chức vụ Tham Mưu Trưởng Liên Quân thay thế Tướng Nguyễn Khánh vừa được cử đi làm Tỉnh trưởng Quân Đoàn II. Tướng Khiêm là một đồng viên Đảng Cộng sản Lào nên rất đặc biệt ông Nhu và ông Diệm tin tưởng.

Những bộn phúc trình mang số OCI No. 2703/63 ngày 28.8.1963 của CIA cho biết Tướng Khiêm bộn mẫn kể khi có số bộn nhiệm mưu này, vì cũng như Khánh, Khiêm muốn đi làm Tỉnh trưởng Quân Đoàn để có nhu cầu quyền hành và quyền lực hơn. Ông Diệm không biết chuyện đó, còn tướng đã làm tham mưu Tướng Khiêm và tin tưởng Tướng Khiêm, do đó khi muốn đàm chánh lật đổ ông Diệm, CIA đã dùng Khiêm để ngầm ra để chỉ ra và điều hành cuộc đàm chánh mà còn ông Diệm lén ông Nhu không có chút nghi ngờ nào.

**2.- Nguyễn Văn Thiếu:** Sinh ngày 5.4.1923 tại Ninh Thuận. Tốt nghiệp Khóa Bão Đài (Khóa I) 1948 – 1949, Trưởng Sĩ Quan Đập Đá Lát Huế (sau này chuyển thành trưởng Võ Bão Đà Lạt), vẫn còn là Thiếu úy.

Năm 1951, qua số mai mưu của thân phu của Chuẩn Tướng Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Thiếu theo

đó Công Giáo đỗ lò y cô Nguyễn Văn Mai Anh ở Mỏ Tho, con một gia đình công giáo danh giá. Khi theo đó, Nguyễn Văn Thiếu lò y tên thành là Martino. Cô Mai Anh sinh năm 1930, hiện tròn bà phu cù Mỏ Tho. Hai ông bà có 4 người con.

Đại tá Thiếu cũng đã đỗ học cho đi học Khóa Chỉ Huy và Tham Mưu tại Command and General Staff College ở Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ, khóa 1957 – 1958 vào Trung Thiếu Khiêm. Nhiều người cũng tin rằng Đại tá Thiếu đã đỗ học tuy nhiên mà làm nhân viên CIA và đã đỗ học huấn luyện tại đây như Đại tá Khiêm.

Năm 1959 Đại tá Thiếu lần đầu tiên đi tu nghiệp tại Okinawa, Nhật Bản, và năm 1960 trở về Hoa Kỳ học võ khí mới ở Fort Bliss.

## HÀNH TRÌNH CÁC KỶ PHỤN BỘI

Năm 1962, có lần do sự sập xàp của CIA, Đại tá Thiếu đã xin gia nhập Đội Cảnh Sát Lao đỗ đỗ học ông Nhu tin tưởng hơn. Đại tá Lê Quang Tung, Thủ trưởng Lực lượng Đặc Biệt và là Quân ủy Trưởng của Đội Cảnh Sát Lao, nhưng lần không có một ý niệm cẩn thận về an ninh và tình báo, nên đã đón nhận Đại tá Thiếu một cách hoan hô. Nhờ vậy, cả hai tên “cóc nhái” lần nhát của CIA đều đã trở thành đồng viên Đội Cảnh Sát Lao.

Trong khi hoạch xâng lập Chi nhánh Cảnh Sát, Đại tá Thiếu đã có nhiều ý kiến rất xuất sắc nên đỗ học ông Nhu khen ngợi. Sau đó, Đại tá Nguyễn Văn Thiếu đỗ học làm Thủ trưởng Sư Đoàn 1 Bộ Binhh Huân. Đầu năm 1963, khi thấy tình hình lỏn xôn, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đưa Đại tá Thiếu vào làm Thủ trưởng Sư Đoàn 5 đóng ở Biên Hòa thay thế Đại tá Nguyễn Văn Thông, mặc dù vẫn quân số Đại tá Thiếu có nhiều kinh nghiệm hơn Đại tá Thiếu nhiều. Đây cũng là lý do đã khiến Đại tá Thiếu bất mãn. Do đó, khi đỗ học phe đỗ o chánh móc nối, Đại tá Thiếu nhận lời ngay.

Đại tá Thiếu đỗ học ông Cố Võn Ngô Đình Nhu trao nhiệm vụ giữ gìn cõi nhà thô đô khi có đỗ o chánh. Ông Nhu không hề hay biết Đại tá Thiếu là người của CIA.

Bản báo cáo ngày 29.10.1963 của Hilsman, Phó Thủ trưởng Ngoại Giao và Võn Đông Võ, cho biết có 1000 lính đỗ o chánh lúc đó gồm có: (1) Hai tiểu đoàn Thủ y Quân Lực Cảnh Sát. (2) Không Quân, (3) Trung Tâm Huân Lực Quang Trung của Tổng Mai Hầu Xuân. (4) Sư Đoàn 5 ở Biên Hòa, cách Sài Gòn khoảng 20 dặm.

Vì biết rõ hai tiểu đoàn Thủ y Quân Lực Cảnh Sát không thể kháng chố Liên Bình Phòng Võ Phố Tống Thông, Tổng Trung Võn Đôn đã liên lạc với Thiếu tá Vĩnh Lực chố huy trưởng Trung Tâm Huân Lực Quang Trung Kíp ở Vũng Tàu, yêu cầu đưa Tiểu đoàn 6 Nhảy Dù đang đỗ o chánh thô u đây và một đợt vồ thiết giáp do Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn và Đại tá Phan Hòa Hồi p chố huy, vồ Sài Gòn ti p ng khi cuộc đỗ o chánh bắt đỗ u.

Lúc đó ở Sài Gòn, ngoài Liên Bình Phòng Võ Phố Tống Thông gồm khoảng 2.500 quân vồ i võ khí tinh tân, còn có khoảng 1.840 quân thuộc Lực lượng Đặc Biệt rồ thiết chí n, khó đánh thô o chố. Võ y vồn đố là làm sao di chuyển đỗ o chố Lực lượng Đặc Biệt ra khỏi Sài Gòn và đỗ a Sư Đoàn 5 của Đại tá Thiếu và thay.

Một tuần trước ngày đao chánh xẩy ra, Tướng Trần Văn Đôn đã vào trình Tướng Thủ tướng Diệm rằng các tin tình báo cho biết một số tên vua Việt Cảng đã xâm nhập vào vùng ven đô. Đặc biệt tại khu Hồ Bồ Đề Chi, Gia Định, phía Tây và Tây Bắc Sài Gòn. Tướng Đôn xin Tướng Thủ tướng Diệm cho xem dũng Lực Lượng Đặc Biệt và Sư Đoàn 5 để mặc dù hành quân tống thanh Viết Cảng. Ngày 31.10.1963, Tướng Thủ tướng Diệm đã ký Sứ Võ Linh cho phép mặc dù hành quân tống thanh Viết Cảng ở khu Hồ Bồ.

Vì có thời điểm hiện kinh hoach đánh lừa ông Diệm này khá tinh vi. Chúng tôi chỉ tóm lược các nét chính: Có Sứ Võ Linh nói trên, Đội Tá Lê Quang Tung điều khiển xe dũng Lực Lượng Đặc Biệt mặc dù hành quân giáp tống khu Hồ Bồ, từ đêm Lực Lượng Đặc Biệt ra khơi Thủ Đô. Trong khi đó Đội Tá Nguyễn Văn Thiệu điều khiển chiến thuyền Sư Đoàn 5 về Sài Gòn mặc "mặc dù hành quân ven đô" với cái tên là "Cục Hành Quân Rừng Sát". Theo kinh hoach, Trung Đoàn 7 sẽ vây đóng tại Hàng Xanh, Trung Đoàn 8 đóng tại cùu Bình Lợi và Trung Đoàn 9 đóng tại cùu Bình Lực. Đây là lý do chính của quân đao chánh.

Sáng ngày 1.11.1963, khi Đội Sứ Lodge đao Đô Đặc Felt, Tự Lệnh Thái Bình Dương, vào Dinh Gia Long thăm ông Diệm để cám ơn ông Diệm cho các tên hập làm đao chánh, Đội Tá Nguyễn Văn Thiệu điều CIA giao cho vào giúp ông Nhu để cám ơn ông Nhu. Đội Tá Thiệu đã trình bày cho ông Nhu biết Sư Đoàn 5 đang mặc dù hành quân ven đô để tống thanh Viết Cảng. Ông Nhu thấy yên tâm khi đao cho Lực Lượng Đặc Biệt rời khỏi Sài Gòn, vì đã có Sư Đoàn 5 cùa Đội Tá Thiệu "bảo vệ" thủ đô!

Khi mặc dù hành quân xẩy ra, Trung Tá Lê Nhị Hùng, Tham Mưu Trưởng Biệt Bối tại Phủ Thủ tướng, gởi cho Đội Tá Thiệu ở Bộ Tự Lệnh Sư Đoàn 5. Nội đây cho biết Đội Tá Thiệu đang di hành quân. Trong khi đó, Tướng Trần Văn Đôn ra lệnh cho Đội Tá Thiệu tấn công vào Thành Cảng Hòa, nhưng Đội Tá Thiệu trốn lẩn chia chuyen quân tại Sài Gòn đao c, mặc dù lúc đó Trung Đoàn 7 đang có mặt trên xa lối Biên Hòa. Đội Tá Thiệu muốn xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định hành đao ngay. Nếu quân đao chánh thua, ông sẽ biến Sư Đoàn 5 thành lực lượng giặc cùu chính phủ. Nếu quân đao chánh thắng, ông sẽ nhảy vào ăn có đao lấp công. Đàng nào ông cũng đao c lối.

Cho đến đêm mùng 1 rạng ngày 2.2.1963, Tiểu Đoàn 1 Thủ Kinh Quốc Lực Chiên cùa Đội Ủy Trần Văn Nhứt và Tiểu Đoàn 6 Nhứt Dù tại Trung Tâm Võn Kíp đao, vẫn không phá vỡ đao c Thành Cảng Hòa, Tướng Đôn đã ra lệnh cho Đội Tá Thiệu phái cho Sư Đoàn 5 yểm trợ ngay. Đội Tá Thiệu đã ra lệnh cho Trung Đoàn 7 do Thiếu Tá Vũ Ngọc Tuân chỉ huy, Đội Đội 5 Thám Báo và một pháo đài hầm hập mặc dù hành công yểm trợ.

Chiều 2.2.1963, khi ông Diệm và ông Nhu đã bỏ giật, Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm đã đích thân lên Bộ Tự Lệnh Sư Đoàn 5 ở Biên Hòa gởi lời Thiếu Tướng ngay cho Đội Tá Nguyễn Văn Thiệu.

## ĐỘA CÓC NHÁI ĐI LÊN

Sau mặc dù hành chánh ngày 1.1.1963, CIA đao cho nhóm đao c coi là thân Pháp như Dương Văn Minh, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân... điều hành chính phủ lâm thời. Tướng Mai Hữu Xuân đao c Tự Lực Dân Ông Văn Minh giao cho giật cùng một lúc ba chiếc vé quan trọng nhất là Đô Trưởng Sài

Gòn, Tống Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia và Giám đốc Trung ương Tình Báo. Vì quyến lộc rồng rắn này, Mai Hữu Xuân đã cho đàn em đi lùng bắt những viên chức cao cấp của chính phủ và thành phòn bỗn coi là kinh tài cho Đông Cộn Lao đố khô cua. Mai Hữu Xuân còn tham nhũng lồng vizi Việt Cộng để lấy tiền và phóng thích các cán bộ cao cấp của họ. Trong hập cua Mười Hùng, trùm đập báo tui miền Nam cua Hà Nội là một thí dụ điển hình.

Một đợt cho tình hình Miền Nam suy sụp rât ngày 30.1.1964, sai binh cóc nhái cua mình là Trần Thiện Khiêm và Nguyễn Khánh, lút đợt nhóm Đồng Văn Minh và lên nắm chính quyền.

Theo kinh hoach cua CIA, Tống Khánh sẽ làm Quốc Trưởng bù nhìn, còn Tống Trần Thiện Khiêm làm Thủ Tướng nắm thât quyền. Nhưng Tống Khánh không muốn làm Quốc Trưởng bù nhìn, nên đã kiêm luôn Thủ Tướng và đợt y Tống Khiêm đi ra ngoai quoc.

Sau lồng hành cua Tống Khánh đã gây ra những cuộc rối loạn tại miền Nam, khiến phong trào Phật Giáo nỗi lên cộp chính quyền và đòi chính phủ thiến tranh. Hôm 20.12.1964, Đội Sứ Hoa Kỳ tại miền Nam là Tống Maxwell Taylor đã gởi Tống Khánh và một số tướng trai vào ăn cơm tại nhà Tống Westmoreland. Trong buổi ăn, ông đã "xát xà phòng" nhau sau: "Đêm nay tôi ở nhà Tống Westmoreland, tôi nói rõ cho các anh rằng Hoa Kỳ không còn muốn dung thứ cho những âm mưu gây ra bất ổn nào."

Sáng hôm sau, Tống Khánh nói vizi báo chí: "Thà thanh bạch trong đợt lợp còn hơn tui nhóc trong nõi lợn ngoai bang!"

Nhưng rât Tống Khánh cũng phai bị thay thế. Ngày 20.2.1965 Hội Đồng Quân Lực hỗ trợ và quyết định cự Thủ Tướng Trần Văn Minh làm Thủ Lĩnh Quân Lực VNCH thay thế Tống Khánh. Ngày 11.2.1965 Tống Khánh bị đày đi làm Đội Sứ Lực lượng Đỗng.

Nhưng lúc này, CIA cũng chia muôn đợt gà Mười ra nắm các chức vụ then chốt, vì tình hình còn quá lỏn xixon. CIA quyết định dùng một con bài thí đợt đòn đòn, đó là Tống Nguyễn Cao Kỳ.

Ngày 14.6.1965, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đợt c thành lập do Tống Thiệu làm Chủ tịch, nhưng mồi quyền hành lôi nôm trong tay Tống Nguyễn Cao Kỳ, phò trách việc Hành Pháp. Ngày 19.6.1965, ban hành Ủy ban Pháp luật. Các tống Nguyễn Văn Thiệu, Phan Xuân Chiêu và Nguyễn Cao Kỳ hỗ trợ thành Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Riêng Tống Nguyễn Cao Kỳ phò trách Ủy Ban Hành Pháp Trung ương, tức chính phủ. Nhóm vua chính cua Tống Kỳ là đòn đòn tình hình, trong đó việc đập loòn quân Phật Giáo là chính.

Ngày 3.9.1967 bao giờ Tống Thiệu VNCH, Tống Thiệu và Tống Kỳ bắt ép đòn chung cùng một liên danh. Ngày 5.9.1967, Liên Danh Thiệu – Kỳ đòn c tuyên bố đòn c, Tống Thiệu làm Thủ Tướng, còn Tống Kỳ làm Phó Thủ Tướng. Nhưng sau đó, vai trò cua Tống Kỳ bị làm cho yếu dần. Tháng 5 năm 1968, Tống Khiêm đòn c đày vua làm Thủ Tướng Quốc Phòng. Tháng 6 năm 1968, báo Mỹ cho Tống Kỳ "đi buôn thuộc phiến lõu". Thủ là đòn Tống Kỳ bắt đòn đi đóng. Tháng 9 năm 1969, Tống Khiêm trở thành Thủ Tướng. Thủ là hai con gà Mỹ Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm trở thành Thủ Tướng và Thủ Tống "muôn năm", nêu miền Nam không mất. Thành ra "Mười sẽ tui Phật Giáo, thịnh sô tui CIA"!

## KHÔNG HỮU ĐỘNG MINH

Một điều đặc biệt là làm gà Mèo, Tông Tông Thiếu gần như không biết chút gì về Đông Minh.

Khi biết tin Tết Mùa Thân xẩy ra, ông đang ở nhà với tui Mèo Tho. Tông Kế phải lên đài phát thanh báo động cuộc tấn công của Việt Cộng đang diễn ra và ra lệnh cho quân đội chiến đấu chống lại Cộng Sản.

Các nhà bình luận theo cảm tính thường cho rằng tình báo VNCH và Hoa Kỳ không hay biết gì khi họ chưa tin công Tết Mùa Thân của Việt Cộng nên đã xẩy ra những thất bại đáng kể. Hoa Kỳ cũng không có bằng chứng chính xác các thất bại này của Việt Cộng trong Tết Mùa Thân đó có biết pháp thanh toán. Những nói như vậy là lốm. Các tài liệu cho thấy các cấp chỉ huy của Hoa Kỳ đã đặc biệt thông báo khá nhiều tin tức về Việt Cộng sẵn sàng công, nhưng có phốt lố đi vì hai mục tiêu:

**1.- Mục tiêu thứ nhất: Đòi cho Việt Cộng xuất đầu lò diễn rực rỡ, làm tiêu hao lực lượng của địch, để y Hà Nội đón chiến thắng nhân mạng một cách chính tráng.**

Người ta nhớ lại, hôm trước Tết, Sư Đoàn 1 Không Vận của Hoa Kỳ đã đặc biệt chuyen tề An Khê ra Huế. Chính sư đoàn này đã giúp Quân Lực VNCH giải tăa thành phố Huế. Theo tài liệu thống kê của Quân Lực VNCH, trong cuộc tấn công đầu tiên, Việt Cộng đã bắt sống 58.373 tên, và bắt 9761 tên. Đây là một con số thất bại quá lớn.

Cái tai hại lớn nhất của VNCH là không khai thác đặc biệt các vụ thảm sát ở Huế để đánh đòn lòng dân tộc sâu rộng của nó đối với các thái độ của người Mỹ trong việc dính líu đến Đông Nam Á. Sau Tết, nhiều người Mỹ trả nên bài vengeance... Đòi với công chúng Mỹ và ngay cả các thành phần của chính quyền, cuộc tấn công Tết chung minh rồng sục can thiệp của Hoa Kỳ... đã gây ảnh hưởng không đáng kể trên ý muốn và khả năng của Việt Cộng và Bắc Việt.

**2.- Mục tiêu thứ hai:** Nói với điều luật Mèo rằng không thể thua được cuộc chiến Việt Nam và người Mỹ phải rút ra. Trong cuốn "The Tet Offensive: Intelligence Failure in War", James J. Wirtz đã viết: "Cuộc tấn công Tết là một trận đánh quyết định của chiến tranh Việt Nam, bởi vì nó có ảnh hưởng sâu rộng của nó đối với các thái độ của người Mỹ trong việc dính líu đến Đông Nam Á. Sau Tết, nhiều người Mỹ trả nên bài vengeance... Đòi với công chúng Mỹ và ngay cả các thành phần của chính quyền, cuộc tấn công Tết chung minh rồng sục can thiệp của Hoa Kỳ... đã gây ảnh hưởng không đáng kể trên ý muốn và khả năng của Việt Cộng và Bắc Việt."

Năm 1968 tôi đang ở Mèo. Sau khi đọc báo Mỹ và đi nói chuyện với nhiều nhóm, tôi thấy rằng có điều hữu ích cho thấy Mỹ đang chuẩn bị lùn để rút quân khỏi Việt Nam. Khi trở lại Việt Nam, trong một cuộc họp báo tại Dinh Độc Lập, tôi có báo cho Tông Thống Thiếu biết tôi ở Mèo mì vì và đặc biệt Mỹ đang chuẩn bị rút khỏi Việt Nam. Xin Tông Thống cho biết chúng ta sẽ phải làm gì. Nhiều người tôi vẫn ngạc nhiên, còn ông Thiếu nói chính phủ sẽ xem xét vấn đề này.

Ngày 18.7.1968 Tông Thống Thiếu lên đài qua Honolulu hỏi kiêm với Tông Thống Johnson, Khi trả lời phi thường Tân Sản Nhât, ông nói với các ký giả: "Tôi không đi Hồi Ưu Di đà bán đòn đòn, đà nhường thêm đòn đai, hoặc đòn chiến mìn giáp liên hiếp với Cộng Sản."

Hồi 19.7.1968, khi hỡi kiến vui Tống Thống Johnson, ông Johnson cũng chia sẻ một cách lỏng lẻo rằng Hoa Kỳ vẫn đang hỗ VNCH chống xâm lăng và bảo vệ tật do,

Ông Bùi Diêm đã đắc Tống Thống Thiệu bộ nhiệm làm Đài Sứ Đặc Mô nh Toàn Quyền tại Hoa Kỳ để tìm hiểu chính sách của Hoa Kỳ và vấn đề ng hủ VNCH chống cho Việt Nam. Nhưng qua cuộc hội ký của ông, chúng ta thấy ông chẳng biết gì hết.

Vì không nhận ra đặc điểm chính sách và đặc điểm lối của Hoa Kỳ, nên chính phủ VNCH không nghĩ đến việc tìm một giải pháp thích hợp với tình thế để cứu miến Nam Việt Nam.

## KHÔNG BIẾT ĐẶC LÀM GÌ

Nhưng chúng tôi đã trình bày như sau, sau khi ký Hiệp Định Paris năm 1973 và quân Mỹ đã rút khỏi Việt Nam, Hà Nội đã thiết kế hoạch mưu kế đánh chiếm miền Nam như sau: Tái lập lối quay về 14 do Pháp thiết lập, thay đổi đặc giao là đường Đông Tracing Sơn, để chuyển quân, vũ khí và tiếp liệu vào mực khu Bình Long và Phước Long rồi từ đó đánh sang vào Sài Gòn, qua các tỉnh miến Trung.

Đặc điểm này, Hà Nội phái chỉ huy ba nồi bông mồi giá: (1) Phước Long làm nồi đòn quân, vũ khí và tiếp liệu từ Bắc đón vào. (2) Cái chết Thống Đặc ở phía tây Đà Nẵng. Không phá đặc điểm cái chết này, không thể đón quân, vũ khí và tiếp liệu xuống mực khu Hiệp Đức ở phía tây Quang Nam và Quang Ngãi rồi chuyển lên Kontum. (3) Cái chết Đặc Lập ở phía tây Ban Mê Thuột đón mồi đòn từ Kontum xuống Phước Long.

Thứ nhất, thứ hai Nhìn Công Hòa và thứ ba Mỹ các nhà lãnh đòn quân số đã quyết định bảo vệ ba điểm này bằng mồi giá để chặn đòn xâm nhập của Cộng quân. Nhưng “các trung sĩ trong quân phái Tống Lãnh” do Mỹ đưa lên không hề biết đặc điểm quan trọng của ba yếu điểm nói trên và kế hoạch của Hà Nội, nên chúng không tìm cách bảo vệ mà còn để cho mực vì coi ba yếu điểm đó không có gì quan trọng!

### 1.- Đặc điểm Thống Đặc.

Tôi nhận vào khoảng tháng 4 năm 1974, tôi đang ngồi uống cà phê ở đường Tự Do, Sài Gòn, mực ngõ 1 bến đòn hòn tôi có muốn đi Đà Nẵng không, có chuyện quan trọng lõm. Tôi đong ý. Chỗ ba tiềng đòn hòn sau chúng tôi đã có mực tết Đà Nẵng, từ đó chúng tôi đặc đòn đón bông trục thăng lên Thống Đặc. Thuyết trình về tình hình Thống Đặc, thuyết trình viên cho biết bây giờ Cộng quân đã đòn đòn đòn A Sao, A Lập, bên kia đèo Hải Vân. Họ sắp chia thành Thống Đặc đòn đòn đòn xuống mực khu Hiệp Đức Quang Nam và Quang Ngãi. Sau đó, chúng tôi đặc trục thăng chia đi xem các đòn mực Cộng quân đang làm chia thành đòn tiễn quân vào Thống Đặc. Chúng tôi hồn Quân Đoàn tinh sao. Thuyết trình viên cho biết đang đòn quyết đòn cua Tống Ngô Quang Tracing. Muốn giờ Thống Đặc phái có ít nhất mực liên đoàn Biệt Đội Quân. Nhưng sau đó tôi nghe nói Tống Tracing chia cho Tiểu Đoàn 79 Biệt Đội Quân thòi đó.

Vì nhu cầu chia lõi, Hà Nội đã huy động 3 Sư Đoàn đòn đòn quyết chia huy cua Tống Hoàng Đan để chia mực Thống Đặc. Lúc 8 giờ 30 sáng 7.8.1974, Thống Đặc hoàn toàn bù thòi

thì. Từng Trung ra lệnh cho Sư Đoàn Dù chiếm lõi, nhưng mặc dù đã có gác và tần thắt nòng, Sư Đoàn Dù chưa chiếm lõi được một số đồi xung quanh.

## 2.- Đánh chiếm Phố c Long

Sư Đoàn 5 biệt Cảng quân đang chuẩn bị đánh chiếm Phố c Long từ ba tháng trước đó. Sư Đoàn đánh hai trung đoàn đầu bão về Phố c Long. Vì Tùng Thủ tướng Thiệu đã ra lệnh rằng các cuộc hành quân từ cùp trung đoàn trả lên phải có lệnh của Thủ tướng (vì sô do chính), Bộ Tùng Tham Mưu đã chuyển đến lệnh bão về Phố c Long đầu tiên Phó Thủ tướng, nhưng ông Thiệu cho ngâm đó.

Khi đánh bắt đầu mục tiêu tấn công vào thành lõi Phố c Long, Quân Đoàn III lần xin Thủ tướng Thiệu cho biệt quyết định về kích phòng thủ Phố c Long. Thủ tướng Thủ tướng chỉ ra lệnh vẫn tắt: "Cho thử hai đội i Biệt Kích Dù xuống Phố c Long." Ngày 6.1.1975, Phố c Long hoàn toàn bị tháo tháo. Thủ tướng Quốc Đặng có xin Thủ tướng Thiệu cho mìn Sư Đoàn Dù đánh phái hập chiếm lõi, nhưng ông Thiệu trả lời: "Để xem Mìn nó làm gì?"(!)

## 3.- Đánh chiếm Đèc Lập

Ngày 2.3.1975, cựu quan tình báo Hoa Kỳ tại Nha Trang báo cho Thủ tướng Phú biệt Cảng Quân sự p đánh Ban Mê Thuột, nhưng Thủ tướng Phú không tin. Ngày 9.3.1975 khi Cảng Quân đã tấn công Quần Đèc Lập ở phí tây nam Ban Mê Thuột và các toán thám báo cho biệt Cảng quân vây xe tăng đang vây kín Ban Mê Thuột. Thủ tướng Phú hép Bộ Thủ Lĩnh Quân Đoàn II và nhòn đòn rồng sau Đèc Lập, đánh sập tần công Buôn Hô, cách Ban Mê Thuột khoảng 30 cây số về phía Bắc. Thủ tướng Phú ra lệnh cho Liên Đoàn 21 Biệt Đặng Quân đòn xuông Buôn Hô.

Tới 10.3.1975, đòn c tin Việt Cảng đánh vào Ban Mê Thuột, Thủ tướng Phú vẫn vùn vùn nghĩ rằng Cảng quân chỉ giật vùn đánh Ban Mê Thuột và bắt tháo quay về đánh Pleiku!

Vì kinh nghiệm nói trên, Cảng quân hy vọng trong năm 1976 sẽ đánh áong dồn tề Kontum xuống Phố c Long và năm 1977 có thể tấn công thẳng vào Sài Gòn. Nhưng nhón "trung sĩ mặc quân phục Thủ Lãnh" Nguyễn Văn Thiệu không biết gì về quân sự, Cảng quân chiếm miền Nam nhanh hòn.

## KẾ HOẠCH TẤT

Thủ tướng Thủ tướng Thủ tướng có hai đặc tính chính: Thủ nhón là đa nghi. Một ông luôn nhìn lão liên. Vì ông đã đặc CIA dùng đòn đánh lừa và lừa ông Diệm nên ông rất sợ bối rối chính. Ông ra lệnh khi mìn cung hành quân từ cùp trung đoàn trả lên đòn phái xin phép Thủ tướng, thành ra Thủ tướng Tham Mìn Trung QLVNCH đi chui và đi hặc luật!

Đặc tính thứ hai của ông Thủ tướng là đặc đoán và hành động theo cảm tính, nhưng khôn nồng vùn quân sự và chính trị quá yếu kém nên đã gây tai họa. Mọi vùn đòn đòn có giao cho cấp dưới nghiên cứu và trình bày ý kiến, nhưng rồi ông vùt đó và hành động theo cảm tính của mình.

Ông tuyên bố Mìn không viễn trú nữa thì ta "đánh giật theo kiểu nhà nghèo". "Kiểu nhà nghèo"

mà ông nói là đây là thu nhã lãnh thổ lõi. Ông đã mời Chuẩn Tướng Ted Sarong, một chuyên viên du kích chiến của Úc, hợp tác với Tướng Văn Quang lập kế hoạch bao Vùng I và Vùng II và thiết lập một phòng tuyến mới từ Tây Ninh đến Nha Trang. Kế hoạch này được gọi là kế hoạch “Đầu Bé Đít To”

Tôi nhớ năm 1974, khi kế hoạch này được tiếp tục ở Sài Gòn, các giới đầu cho rằng kế hoạch đó không thể thành hiện vì các lý do sau đây:

(1) Nếu phái rút quân ra khỏi Vùng I và Vùng II, sẽ rút cách nào? Nếu rút theo kiểu “tái phái trí” vây quân sẵn, chắc chắn rồi sẽ xảy ra. Cộng quân sẽ lì dดng và tiến chiếm toàn miền Nam.

(2) Sau khi rút, khó có thể lập một phòng tuyến mới từ Nha Trang đến Tây Ninh vì thời gian đàm phán ngay lập tức. But có chì nào trên phòng tuyến này cũng đều có thể bị đánh chìc thủng một cách dễ dàng.

Mỗi người tin rằng ông Thủ tướng Nguyễn Văn Thiệu sẽ không hành động theo cảm tính, nên sau khi Ban Mê Thuột bị mất, ông Thủ tướng đã ký “tái phái trí” theo kế hoạch Ted Sarong – Tướng Văn Quang, rút quân khỏi Vùng II và Vùng I, đàm phán tiễn đến tại Tuy Hòa, làm phép đàm miền Nam trong vòng chì có 40 ngày! Kế hoạch “Đầu Bé Đít To” trở thành kế hoạch thất bại!

Chuyện của anh chàng “trung sĩ trong quân phiệt Tướng Lãnh” Nguyễn Văn Thiệu còn dài. Trên đây chỉ là vài nét đập cờng.